

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Korteboeken 23
9930 Zomergem

Redactie

Renée Mortier
Scherpzinnige Hinde

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017



Het hoekje
van de
EENHEIDSLEIDER

Alweer een jaar voorbijgevlogen! We kunnen terugblikken op een erg mooi jaar waarbij we in de laatste maanden vooral kunnen terugblikken op een geslaagd reüniefest als generale repetitie voor ons 75-jarig bestaan in 2021! Zij die aanwezig waren hebben

alvast genoten van het weerzien van oude scoutsmakkers en hebben herinneringen kunnen ophalen in het Zwaluwmuseum dat wederom prachtig was ingericht door Kongoni, waarvoor nogmaals mijn enorm grote dank!!

Na de laatste voorbereidingen in mei en zeer fijne activiteiten in juni was het dan eindelijk weer zover: het Groot Kamp 2017. Ondanks alle negatieve berichten in juli, wegens komkommertijd, stond jeugdbeweging De Zwaluw op zondag 30 juli klaar om op kamp ter vertrekken! De camions waren de dag ervoor reeds ingeladen, dus niets kon ons nog tegenhouden om er een prachtkamp van te maken. En zo geschiedde! Na een schitterend voorkamp waarbij er vooral op gelet werd om het sanitair op punt te stellen, zag ons kamp er weer prachtig uit, klaar om de ouders en de andere zwaluwers te ontvangen op onze bezoekdag!

Een recordaantal van 180-eters zorgden alweer voor een top-editie. En hoewel de weergoden ons niet erg goed gezind waren, kon het ons niet erg deren. Als volleerde scouten schoot iedereen in actie om zeilen te trekken zodat de bezoekers droog bleven en werden in allerijl nog wat greppels gegraven om ook de tenten te vrijwaren van de regen. Toen de weergoden zagen dat ze ons niet konden raken, begon de zon terug volop te schijnen waardoor we onze bezoekdag toch mooi hebben kunnen afsluiten.

De rest van het kamp verliep eigenlijk zo goed als vlekkeloos zonder noemenswaardige incidenten: geen auto's tijdens een boom bij de dropping, geen politie om ontvoerde kinderen te komen zoeken, geen zieken kinderen van het drinken van water uit de beek, kortom, alles verliep zoals het hoorde.

De overgang zorgde ook voor niet zoveel verrassingen: Hert en ikzelf blijven aan het hoofd van de eenheid, waarbij ikzelf ook een ondergeschikte rol zal opnemen als seniormoderator. Voor de rest bleef veel hetzelfde, al moeten we helaas afscheid nemen van een aantal oudgedienden binnen onze leidersploeg. Ten eerste is er Serval, of Baloe, die na een jaar in de leidersploeg besloten heeft om voortaan in de weekends zijn tijd anders te gaan indelen, al heeft hij wel beloofd om nog bij te springen waar nodig. Alvast bedankt voor je inzet Serval en tot binnenkort! Vervolgens is er ons Katta. Katta zullen we sowieso altijd herinneren als degene met de meest onmogelijke ideeën, die echter achteraf meestal wel werden uitgevoerd. In 6 jaar tijd is zij erin geslaagd om bij de leiding haar totem te behalen, haar woudloper met succes af te leggen, haar linten af te leggen en, op de wolven na, alle takken te doorlopen als leidster. Alweer zes jaar leiderservaring die de actieve leidersploeg verlaat, maar we zien Katta sowieso nog terug op allerhande festiviteiten! Arasari of Akela heeft ook besloten om de actieve leidersploeg te verlaten en ons volgend jaar voornamelijk nog bij te staan bij de kampen. Na 16 jaar bij De Zwaluw, waarvan 6 als leidster en daarvan 2 als takleidster bij de Wolven heeft Arasari beslist om de stam te verwoegen. Zo zal ze meer tijd hebben voor haar studies! Mijn herinneringen met Arasari zijn ontelbaar, vooral onze absurde mopjes, niet in het minst met 'Het Eiland'. We zullen de lachsalvo's van Arasari missen tijdens de vergaderingen! Duizendmaal dank voor alle inzet in de Zwaluw en in de studies zou ik zeggen "Alles geven!!!"

Last but not least (ik krijg weer een krop in de keel zoals bij overgang) heeft ook Gemotiveerde Leeuw na 20! jaar De Zwaluw, waarvan 8 jaar als leider, besloten om volgend jaar geen leiding meer te geven. Leeuw zal te veel werk hebben met het verbouwen van zijn huis en dan is er, begrijpelijk, geen tijd meer voor de scouts in het weekend. Leider, takleider, adjunct-eenheidsleider: met Leeuw verdwijnt weer veel ervaring uit De Zwaluw. Leeuw heeft echter bijna altijd bij de oudste tak gestaan en heeft dan ook al zijn kennis optimaal kunnen overdragen aan iedereen die nu in de leidersploeg staat. Wat Leeuw allemaal heeft gedaan voor de scouts valt niet in één alinea te beschrijven en ik zal dit ook niet proberen. Ik kan alleen zeggen dat we hem zullen missen in de leidersploeg, maar we zien hem natuurlijk nog veel terug na de vergaderingen en tijdens onze activiteiten. Ik wil Leeuw en alle anderen alleen uitzonderlijk hard bedanken voor alle inzet tijdens al deze jaren! Merci, merci, merci!

Gelukkig stopt niet iedereen en waar anderen weggaan, komen nieuwe toppers in de plaats. Ten eerste iemand die ik wel al een tijdje ken en waarvan ik nooit had gedacht dat het er ooit nog van zou komen, mag de wolventak zich serieus in de handen wrijven met het engagement dat Husky wil opnemen om daar de nieuwe leider van “The Wolfpack” te worden. Met (momenteel) 60! ingeschreven wolven staat Husky voor een serieuze klus, echter niemand die er ook maar een seconde aan twijfelt dat zij dit uitstekend zal doen!

Met het vertrek van Leeuw is uiteraard ook een nieuwe hoofdmoderator nodig bij de Seniors. Na één jaar onder de hoede te hebben geleefd van Leeuw, acht Fennek zijn moment gekomen om de Seniors te begeleiden naar ongekende hoogtes! Ook Fennek zal dit ongetwijfeld super doen!!

Dan rest me enkel nog de voltallige leidersploeg te bedanken voor het schitterende kamp! Ze hebben alweer veel tijd en energie gestoken om een gevarieerd programma in elkaar te steken, en of ze daar in geslaagd zijn!! Bedankt toppertjes!

Daarnaast is er uiteraard onze stam, zonder wie we elke dag ons eigen eten zouden mogen gaan zoeken, zelf onze boterhammen zouden moeten smeren en, onder andere, zelf onze colaatjes zouden moeten fris zetten. Deze toppers van de stam offeren meestal heel wat congé op om ons te komen helpen en ik ben hen daar heel erg dankbaar voor. Nogmaals bedankt!

Tenslotte gaat mijn oprechte dank uit naar mijn twee partners in crime die zorgen voor het welslagen van alle activiteiten doorheen het hele jaar. Gedreven Hert en Eigenwijze Lama (hoewel die laatste officieel bij de stam zit), zorgen er dag-in dag-uit voor dat De Zwaluw blijft draaien!

Zo, ik ben uitverteld en ‘uit-bedankt’. Ik heb weer heel veel zin om er een schitterend scoutsjaar van te maken en ik ben ervan overtuigd dat dit geen probleem zal zijn! Met jullie steun lukt het ons alleszins steeds weer om alles te laten slagen. Graag zie ik jullie dan ook binnenkort, hetzij tijdens de vergaderingen, hetzij bij het vertrek of

terugkomst van ons herfstkamp van 28 oktober tot 1 november. Of misschien zien we elkaar tijdens de spaghettiavond van zaterdag 18 november. Ik kijk er alleszins naar uit!

Groeten en tot binnenkort!!!

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!**

Solidariteit Op Maat: het SOMfonds van FOS Open Scouting

Dat het bij de scouts reuzefijn is, is al lang geen geheim meer. Omdat het voor zowel FOS Open Scouting als De Zwaluw zeer belangrijk is dat iedereen van deze fun kan genieten, stellen wij jullie graag even het **SOMfonds** voor. Dit fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook vollop genieten van de scouts.

Wil je meer informatie over dit fonds, of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust Fret of Hert en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



Organigram 2017-2018

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

Eenheidsleiding

Sam Bastiaens - Fret EL
Karel-Simon Slock - Hert AEL

Teerpoten
Zowie Mann - Vlinder TL
Jakobe Haeck – Beo HL
Bruno De Vos - Ouistiti - HL
Sara Mens - Koedoe - HL
Michiel Vindevogel - Argali - HL

Wolven
Louise Suy - Husky TL
Luka Mann - Impala EATL
Lars Desomer - Agame HL
Helena Dierickx – Sitta HL
Febe Declercq – Ree HL
Arne Stroo - Jakhals - HL
Emil Kerckhove - Otter - HL

Jongverkenner-Jonggidsen
Borre Van de Walle - Kameleon TL
Cato Dambre - Fitis - ATL
Maarten Depoortere - Wouw HL
Raoul Rombouts - Caraya HL
Rozan Michiels - Cavia HL
Arthur Warmoes - Hyena - HL

Verkenner-Gidsen
Francis Verkinderen - Dingo TL
Aaron Dierickx – Vos ATL
Yanne Mortier - Pinguïn ATL
Ruben Hoflack – Gaai HL
Pepijn Verscheure – Okapi HL
Matthew Wright – Pekari HL

Seniors
Dino Coppens – Fennek Hoofdseniormoderator
Tobias Haeck - Lynx - Seniormoderator
Merel Stroo - Flicka - Seniormoderator

Stam

Leidersweekend

Op dit weekend krijgen zowel de oude leiding als de toekomstige leiding cursussen, informatie en spelletjes om nóg betere leiders te worden! Fun en sfeer alom. Het weekend gaat door **van zaterdag 25 november 08u00 tot en met zondag 26 oktober 16u00** op ons terrein te Wondelgem en bedraagt 20€. Enkel voor seniors en leiding!

Herfstkamp

Dit herfstkamp trekken we opnieuw naar gekende oorden. In Olmen gaan we de bossen onveilig maken tijdens de 5 leukste dagen van de herfstvakantie!

Het adres is:

"De Spreedonken"

Gestelseweg 12

2491 Olmen (Balen)

Van zaterdag 28 oktober tot en met woensdag 1 november 2017. Kostprijs: **€80** tot en met 14 oktober, **€90** na 15 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **14 oktober 2015**, bij voorkeur via overschrijving op BE40 0014 9451 4463.

Details komen zoals gewoonlijk in de kampfolder!

Spaghetti avond

Op **zaterdag 18 november** houden we onze jaarlijkse spaghetti avond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté.

Dit feest trekt al vele jaren heel veel volk, en we rekenen dan ook dit jaar opnieuw op veel mensen om onze werking te steunen. Breng dus gerust al jullie familie, vrienden, burens en verre kennissen mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Totemraad

Dit jaar mocht de totemraad van De Zwaluw 9 nieuwe leden verwelkomen die een mooie totem en een adjectief kregen. Proficiat!

Merlijn Dierickx – Opvallende Krekel



Keith Deschryver – Rechtvaardige Oehoe



Merel Geyskens – Gereserveerde Tarbagan



Amélie Michiels – Goedlachse Hoopoe



Gilles Dewever – Onbesuisde Toko



Tenzin Hoflack – Ondeugende Alpaca



Michiel Vindevogel – Inschikkelijke Argali



Ramon Demey – Dartele Picus



Simon Verschelden – Teruggetrokken Klipdas



Verlaten de eenheid...

Dit jaar moet De Zwaluw helaas opnieuw afscheid nemen van een aantal leiders van formaat. Na al hun fantastische inzet werd het voor sommige leden tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Graag willen we even stilstaan bij alles wat zij voor onze scouts betekend hebben, maar we weten dat het voor geen enkel van hen een definitief afscheid zal zijn!

Ariadne Warmoes of Nieuwsgierige Arasari

We moeten helaas weer afscheid nemen van monument binnen de leiding. Ons Ariadne Warmoes of Nieuwsgierige Arasari stopt na 16 jaar binnen De Zwaluw als actief lid. Na 6 jaar leiding waarvan 2 jaar als takleidster van de Wolven, gaat Arasari andere oorden opzoeken.



Ariadne komt in de scouts bij de teerpootjes en valt daar direct op. Ariadne is een haantje de voorste in alles en bewijst dat door zowel een gouden sportprijs te winnen en teerpoot van het jaar worden. Ze is zelfs niet verlegen om de leiding te corrigeren bij het leren opplooiën van de kleren. Bij de Wolven hetzelfde verhaal: Ariadne moet en zal altijd gehoord worden. Vooral tijdens de morele opvoedingen

die gegeven worden op kamp geeft zij altijd haar ongezoeten mening. Maar naast haar vele woorden, zijn er ook vele daden: zij wordt nestleidster en Grijs zus. Bij de Wolfjes had ze ook een apart soort humor, waar vooral zij heelhard mee kon lachen, maar de rest van de tak niet. Misschien een familietrekje want ook haar broer Fantasierijke Hyena heeft daar last van.

Ze sluit haar jaren bij de wolfjes af met een Zilveren Wolf op de borst, het hoogst haalbare in de Welpenwerking. Dezelfde positieve lijn zet zich verder bij de JVG's, waar ze al snel pa-leidster wordt, en nog steeds haar stem laat gelden tijdens de morele opvoedingen. Ze behaalt haar 2de klas, wordt JVG van het jaar en krijgt op het Groot Kamp haar totem: Nieuwsgierige Arasari. Arasari wil immers voortdurend elk gerucht en roddel weten van iedereen.

Ze gaat over naar de VG's en behaalt daar haar badge kok en gastheer en woudloper. Die laatste was ongetwijfeld de hardste dobber in haar scouts carrière. Op groot kamp gaat ze over naar de leiding en aangezien ze technisch sterk is, komt ze bij de JVG-leiding terecht. Arasari legt, zoals het hoort, haar linten af en slaagt daar zonder problemen in, leiderschap is haar dan ook op het lijf geschreven. Arasari blijft 5 jaar bij de jvg-leiding waar zij steeds voor een vrolijke noot zorgt, vooral wanneer ze haar absurde humor kwijt kan bij haar medeleiding.

Arasari is een geboren leidster en wanneer haar nicht Mees stopt bij de Wolven moet het haar dan ook geen twee keer gevraagd worden om de fakkel van takleidster bij de Wolven over te nemen en zo de nieuwe Akela te worden. Als studente Pedagogische Wetenschappen kost het Arasari geen enkele moeite om perfect met de kinderen om te gaan. Na 2 jaar als takleidster en leidster van "The Wolfpack" houdt Arasari haar actieve leiderscarrière voor bekeken om haar ten volle te kunnen concentreren op haar studies. Zo trekt ze in september naar Peru om daar stage te gaan doen. Het is altijd jammer om iemand met zoveel ervaring te zien vertrekken uit de actieve leidersploeg, maar anderzijds zijn we natuurlijk uitermate dankbaar voor alles wat Arasari voor De Zwaluw heeft gedaan. Uiteraard is het geen vaarwel, mijn zus, wij zien elkander weer, vooral tussen pot en pint!!

Arne Bovyn of Intense Serval

Tenslotte verlaat ook een jong veulen ons leidersnest! Na een jaartje leiding heeft Arne Bovyn of Intense Serval ervoor gekozen om de actieve stam te verwoegen.

Arne komt reeds bij de teerpoten in de scouts in 2005. Hij hoort bij de tegenwoordige allom gekende bende van Vinderhoute. Arne laat zich vooral opmerken door het feit dat hij altijd heel goed meespeelt, al moet hij in de eerste jaren wel nog een beetje verliezen. Hij blinkt nochtans uit in de sportproeven en is steeds in de top-3 terug te vinden. Bij de wolven haalt Arne zelfs de eerste plaats bij de sportprijs!!

Hoe we Arne onmiskenbaar gaan herinneren is als meester vuurmaker. Arne maakte reeds bij de wolven indruk op de leiding met zijn kunst om vuur te maken. En niet alleen met vuur kon Arne supergoed overweg want bij de JVG's won Arne *quasi*



met sprekend gemak het spel GOTCHA. Arne is een echten techniekenman, geef hem een werktuig in zijn handen en hij kan er in geen tijd perfect mee overweg.

Zoals al blijkt uit het bovenvermelde is Arne een heel actieve kerel die altijd heel goed meespeelt, altijd super goed meewerkt en altijd heel aanwezig is in de groep. Hij behaalt dan ook zijn totem Intense Serval bij Verkenner-Gidsen. Na 3 jaar bij de VG's maakt Serval zijn overstap naar de leiding bij The Wolfpack onder leiding van Arasari. Serval wordt er Baloe en kan erg goed overweg met de kinderen, mede dankzij zijn ervaring als monitor bij Topvakantie. Door al zijn handigheid is Serval ondertussen begonnen met werken in de bouw en voortaan zal Serval dit ook in het weekend doen. Hij verlaat dus de actieve leidersploeg maar heeft verzekerd om de actieve stam te vervoegen, al was het maar om de BBQ te komen doen of dolle fratsen uit te halen met Grizzly! Serval heeft als vuurmeester zijn leiderscarrière afgesloten met een schitterend kampvuur tijdens de kampvuuravond. Wij danken Arne, Serval voor zijn inzet in de Zwaluw en we zien hem sowieso nog vaak terug voor klusjes op het terrein of om eens bij te springen indien nodig. Nogmaals bedankt Serval!

Michiel Dutrieue of Gemotiveerde Leeuw

Er zijn geen zekerheden meer in het leven, want ook Leeuw zet een punt achter zijn leiderscarrière. Twintig jaar in de eenheid, waarvan 8 jaar als leider, 5 jaar als TL en 3



jaar in combinatie met een job als AEL, het zijn cijfers die we nog zelden zien bij afscheidnemende leiding. Dit engagement en vuur om er voor te gaan zat er reeds in bij de jeugd, toen Michiel in 1997 als teerpootje bij de eenheid kwam. In elke leeftijdscategorie streefde hij het hoogste na, zowel tijdens de spelen als op het vlak van scoutstechnieken, waardoor Michiel steevast in de prijzen viel. Zilveren Wolf, nestleider, grijze broer bij de Welpen, gouden sportprijs,

2x VG van het jaar, patrouille van de tochten,... bij JVG's en VG's. Bij de VG's vond Coati het op den duur zelf niet meer eerlijk dat Leeuw mee deed. Het was nochtans niet aan de competitie gelegen, want ook Mustang, Fret en Cheetah behoorden tot zijn leeftijdsgenoten en dat waren/zijn geen watjes. We hoefden dan ook niet te ver te zoeken naar een totem toen Michiel zijn tweede klas behaalde: Gemotiveerde Leeuw leek ons de spijker op de kop.

In 2009 vervoegde Leeuw de Wolvenleiding als Baloe en ook daar zette hij steeds zijn beste beentje voor. Reeds op het Groot Kamp 2010 behaalt hij zijn linten als assistent-takleider, wat uitzonderlijk is in het eerste jaar leiding. Uiteraard wordt Leeuw ook

Eerste-Klas Verkenner, het hoogste wat je binnen scouting kan bereiken. Het jaar erop verkast Leeuw naar de VG-tak, om er samen met Saki de tak te leiden (of 'den beste bij den beste' zoals ze het toen zelf beschreven). Na één jaar vertrekt Saki bij de VG's en is Leeuw klaar om het zaakje over te nemen. Vastberaden en met veel inzet neemt hij deze verantwoordelijkheid op zich, voor zo maar even 5 jaar. Het is niet altijd even gemakkelijk, de ene persoon kan al beter om met Leeuw zijn typische non-nonsenseaanpak dan de andere, toch draait alles steeds op wieltjes bij de VG-tak. Vooral met eerste-assistent/vriend Mustang, die Leeuw 4 jaar bijstaat, loopt de samenwerking op en top. Leeuw probeert ook steeds nieuwe zaken in het programma te steken, om zichzelf en de groep telkens opnieuw uit te dagen en te motiveren.

De laatste 3 jaar als takleider bij de VG's combineert Leeuw dit met een functie als AEL. Niet als uithangbord voor de eenheid of ouders, maar door veel werk te doen achter de schermen en mee te werken aan het beleid en organisatie. In 2016 stopt Leeuw in deze functie alsook als takleider van de VG's om met een nieuw project te starten namelijk 'Seniors'. Als hoofdmoderator legde Leeuw samen met Fennek de eerste fundamenten van een bloeiende seniorwerking, met als kers op de taart de trektocht in Roemenië. Helaas, werk en verbouwingen nopen Leeuw de actieve leiding te verlaten en de Stam te vervoegen. Het wordt geen harde exit heeft hij ons beloofd, iets waar wij hem zeker gaan aan houden ☺Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt!

Laura Van Eeckhout of Goedgelovige Katta

Laura vervoegt de VG-tak in maart 2010, als 14-jarige pas, en is hiermee een buitenbeentje. Ze past zich echter snel in bij de groep, vooral met Vlinder, Arasari en Husky kan ze het zeer goed vinden. Laura is een regelrechte flapuit en zorgt met haar opmerkingen vaak voor hilariteit bij haar tak. Technieken zijn initieel niet echt haar ding, ook omdat ze totaal geen bagage meegekregen heeft bij de VG, maar ze behaalt toch in 2011 reeds haar tweede klas en krijgt dus haar totem: Goedgelovige Katta.



Na 2 jaar bij de VG's stapt ze reeds over naar de leiding en komt bij de Teerpoten terecht. Daar toont ze zich een bijzonder zorgzame leidster en iemand met zin voor initiatief. Ook op het vlak van badgenwerking wil ze zich niet laten kennen en in 2012 slaagt ze voor de Woudloperproef, tot verbazing van velen. Katta gaat vlotjes door op dit elan, in 2013 legt ze haar leidersproeven af en wordt assistent-takleidster. Ze is ondertussen ook op zoek naar iets nieuws en komt zo na enig overleg bij de JVG-leiding

terecht. En opnieuw doet ze dat met veel enthousiasme en initiatief, Katta is iemand waar de tak en eenheid steeds kan op rekenen. Voor haar mag het zelfs nog avontuurlijker, dus verhuist ze na 2 jaar opnieuw van tak, dit keer naar de VG's. Ze wordt er eerste assistent-takleidster en kan nu nog meer haar stempel drukken op de werking en planning, iets waar ze echt naar uitkeek. Maar tot onze grote spijt stopt Katta dit jaar met actief leiding geven en gaat ze naar de Stam, om zich ten volle op haar studies te kunnen richten. Het moet gezegd dat zij naast de gewone activiteiten ook steeds op de scouts te vinden was als er eens een vrijdag of een zondag moest bijgeklust worden, iets wat de eenheidsleiding zeer sterk kon appreciëren. Bedankt voor je jarenlange inzet!

Artikel Stam Grootkamp 2017

Wie graag wil weten wat de stam allemaal doet op Grootkamp, kan zich hieronder uitleven in het kruiswoordraadsel!



Horizontaal

1. Tijdens al dat koken maken we uiteraard het één en ander vuil, maar gelukkig doen we ook de ... met veel plezier.

5. Op deze dag werden we vervoegd door Arasari, Serval, Katta en Leeuw. Zij zeggen de actieve leiding vaarwel en zullen zich vanaf nu ook met veel plezier inzetten binnen de STAM.

6. Op deze dag waren we met een recordaantal STAM-leden die allemaal de handen uit de mouwen staken, waarvoor dank!

7. Terwijl alle takken op explo of tweedaagse waren, trakteerde de STAM zichzelf op een heerlijke maaltijd van ... in ricardsaus, mmmmm!

10. Dit smeren we elke morgen voor de teerpoten en de wolven, zodat ze met veel energie aan hun dag kunnen beginnen.



Verticaal

2. De JVG's, VG's en Seniors koken hun eigen potje, dus komen ze drie keer per dag bij de STAM hun ... halen.

3. Dit STAM-lid behaalde zijn badge Pionier dit grootkamp: proficiat!

4. Omdat we graag zo veel mogelijk verse groenten en vers vlees aan de kinderen willen geven, gaan we bijna elke dag om Dit wordt meestal door Baribal of Hert gedaan.

8. Zonder deze kostbare drank zouden veel leden van de STAM de dag niet overleven ;)

9. Van deze dieren hadden we redelijk wat last dit kamp, maar gelukkig hadden we twee elektrische vliegenmeppers om ze van ons en het eten weg te houden!



Artikel Teerpoten Grootkamp 2017

Zaterdag 5 augustus



Een volledig jaar hebben we naar deze dag uitgekeken, eindelijk was het zo ver, het groot kamp kon beginnen! De leiding stond vol ongeduld de kinderen op te wachten die door de ouders tot op de kampplaats gebracht werden. Terwijl de ouders konden genieten van een smakelijke barbecue aten de teerpoten lekkere broodjes met chipolata. Om ons eten wat te laten zakken hielden we een kleine siësta die werd gevolgd door vele kleine spelletjes in het speelbos. We konden jammer genoeg niet lang blijven in het bos want er kwam een enorme regenbui, gelukkig was de eettent vrij waar we onze spelletjes konden verder

zetten.

Het werd al vlug tijd om afscheid te nemen van de ouders en na dit emotioneel moment aten we ons eerste vieruurtje op van het kamp. Vele spelen later overliepen we vlug de regels van het kamp en was er een kleine rondleiding. Hierna was de tijd aangebroken voor het lekkere avondeten dat klaar werd gemaakt door de stam. Na de zangles werd het jungleverhaal verteld door **Raksha**. Dit werd onverwachts onderbroken door een man die de scouts om hulp vroeg. Er waren verschillende wereldleiders die Trump wilden afzetten, om zelf de leiding te nemen. De eenheid werd verdeeld in groepen en het spel kon beginnen. Elke groep ging met hun leider naar de verschillende volkeren om hen te overtuigen om voor hun leider te stemmen. Uiteindelijk werd niemand leider en legden ze Trump plat. Het werk werd verdeeld over verschillende wereldleiders.

Het avondspel was gedaan en de teerpootjes konden voor de eerste keer hun veldbed of matje uittesten.

Zondag 6 augustus

De teerpootjes werden zachtjes gewekt door leider **Mang**. Met een turnles schudde hij de spiertjes van de kinderen los. De tandjes en tenten werden na het ontbijt gepoetst. Na een kleine tentcontrole van de leiding leerden **Kygo** en **Kaa** de teerpooteisen aan. Met de teerpooteisen kan je een wolfje verdienen, wat handig is voor als je overgaat naar de wolven. Iedereen kon al snel de wet, belofte, leuze en de jungledieren van buiten. Toen er werd gevraagd waar de Bandar-logs apen woonden antwoordde **Sami Meziani** enthousiast dat ze woonden naast de Bananenwinkel. Na het harde instuderen werden we beloond met een heerlijke maaltijd bereid door de stam.



Tijdens onze siësta werden we gewekt door Hercules. Hij wilde zijn vader Zeus overtuigen dat hij wel degelijk een echte held is en vroeg daarom de hulp van de teerpoten. Toen dit was gelukt kregen de teerpootjes als beloning een lekker vieruurtje: pannenkoeken!! Omdat onze monden vol waren met confituur en bruine suiker gingen we ons gaan wassen. **Flynn Cornelis** leerde ons dat als je gebeten werd door een hond, je daarna bang werd van water. Gelukkig was niemand gebeten door een hond en konden we ons zonder problemen wassen.

Na vele spelen stond de tonijnsalade al te wachten op ons. We kregen deze avond een verhaal van Mang over een tovenaars genaamd Harry Potter. Terwijl dit verhaal werd verteld aten we heerlijke snoepjes. Ook zongen we enkele scoutsliederen om onze stembanden los te maken. Tijdens ons gezang kwamen plots twee politieagenten die een nieuwe gevangenis hadden gemaakt. Het was de taak van de teerpoten om uit te testen of de gevangenis genoeg beveiligd was. We werden in vier groepen verdeeld met de bedoeling om met je groep het snelst uit de verschillende gevangenissen te geraken. De winnaars van dit spel waren de groep van **Kygo** en **Kaa** die op hetzelfde moment de code hadden gekraakt. Na dit avontuur was het tijd om in onze slaapzakken te kruipen en heerlijk weg te dromen.

Maandag 7 Augustus

Opstaaaan!! We kregen deze ochtend opnieuw een turnles maar deze keer van **Raksha**. Om terug op krachten te komen gingen we gaan ontbijten. Ook al was het nog maar de derde dag, de tenten lagen er alweer wat slordig bij dus het was weer tijd voor een rappe opkuis. Hierna gingen we gaan hoogspringen en verspringen. Iedereen van de teerpoten was goed bij deze sporten. Echter sprong **Ayla Van Leeuwen** bij hoogspringen er boven uit en **Loek Schuermans** bij verspringen. Na deze harde inspanning gingen we gaan eten en zochten we onze tent op voor wat rust. Plots hoorden we dat iemand riep om hulp: het was de rugzak van Dora die kwam vertellen

dat Dora haar been had gebroken! Ze kon dus niet meer haar geplande wereldreis maken om ingrediënten over de hele wereld te proeven. Gelukkig wilden de teerpoten samen met de rest van de eenheid dit in Dora haar plaats doen. Na het vele proeven was het tijd om zich te wassen.

Na het avondeten en het zingen werd het tweede deel van Harry Potter verteld.



Opeens kwam er een weerwolf die onze leider **Mang** beet en meenam. Niet veel later kwam een jager die vroeg waar de weerwolf was en hij wist te vertellen dat na een wolvenbeet je een halfuur de tijd had voor je zelf veranderde in een weerwolf! De jager wist gelukkig iemand zijn die de medicijnen had en omdat **Chikai** er toch niet gerust in was liep ze mee met de teerpootjes om dit medicijn te gaan halen. Op weg naar de medicijnman werd **Chikai** spijtig genoeg ook gebeten door de weerwolf, de teerpootjes moesten nu sneller te werk gaan. Nadat ze de medicijnen hadden, vonden ze hun leiding terug. Ze brachten de medicijnen toe en opeens werden de 2 weerwolven terug **Mang** en **Chikai**! De andere weerwolf werd gedood door de jager. Na dit spannend avontuur kropen de teerpoten onder de wol.

Dinsdag 8 Augustus

Een nieuwe dag brak aan in het Kattenbos, deze keer gaf **Kygo** een turnles aan de teerpootjes. Na een stevig ontbijt en een kleine opkuis kregen we morele opvoeding van **Mang** met als onderwerp: de liefde. Vele levensvragen werden bediscussieerd. Op de vraag hoe je het moet aanvragen met iemand, kwamen er heel veel verschillende reacties. Volgens **Loek Schuermans** moet je gewoon zeggen "Ik ben verliefd" en dan zo snel mogelijk weglopen. Eens zien of dat werkt de volgende keer!

Door al dat spreken over kriebels in de buik kregen we honger en gingen we onze buikjes vullen. De maaltijd werd opnieuw met liefde door de stam gemaakt. Achter een kleine rustpauze kwam een goede president onze zithoek binnen. Er waren verschillende bommen geplaatst over Europa door de "Vieze President". De teerpoten gingen op zoek naar de bommen, na deze te hebben gevonden aten we ons vieruurtje op. De president zou terugkomen in de avond om de bommen te ontmantelen. Na het wassen en avondeten gingen we onze longen eens opwarmen en zongen we vele scoutsliederen.

Deze avond kregen we een verhaal te horen van **Kygo**, maar al snel werd haar verhaal onderbroken want de president van deze middag stond daar alweer. De teerpoten hielpen hem verder en konden de code bemachtigen om de bommen te ontmantelen. Ook hadden de teerpoten de “Vieze President” kunnen verslaan. Door het harde vechten waren de teerpoten moe geworden en kropen ze hun bedjes in.

Woensdag 9 augustus

“Opstaan en uniform aan!” zei **Hathi** met een luide stem. Verbaasd deden de teerpoten hun uniform aan want er stond een verrassing te wachten. We gingen namelijk gaan zwemmen !!

Na het ontbijt maakten we onze zwemzakken klaar en stapten we de auto in. Omdat er ons een actieve dag stond te wachten, aten we voor het zwembad super lekkere boterhammen met wortelsalade, mmmm..... Nu we vol energie zaten konden we de verschillende glijbanen uitproberen. Ook de wildwaterbaan en bubbelbad werden getest. Twee uren vol plezier later gingen we het zwembad uit. Toen de verloren schoenen, broeken en dassen terug werden gevonden, konden we richting het kampterrein vertrekken.

Daar stond al een lekker avondmaaltijd te wachten op ons. Na een zangles en een verhaal over de zakkenman speelden we een doe-quiz. Tijdens deze quiz werd er om ter snelst Fristi gedronken, confituur uit elkaars navel gelikt en werden er nieuwe liedjes gemaakt over het kamp. Bij deze opdracht sprong **Yanis Meziani** bovenuit met zijn prachtig en schattig lied over het voetbal op kamp. Daarna was het al weer eens tijd om onze pyjama's aan te doen en om zalig weg te dromen.

Donderdag 10 augustus

Een lichte zonnestraal die door de tent scheen maakte ons wakker. Gelukkig was het vandaag mooi weer want deze dag vertrokken we op explo. Na een turnles van **Chikai** om onze spieren op te warmen gingen we gaan ontbijten. Nu onze magen waren gevuld en de groepen waren verdeeld konden we beginnen aan onze tocht!

Tijdens de tocht kregen de teerpoten vele opdrachten zoals bepaalde standbeelden zoeken en op 1 been een bepaald punt afleggen. Na al bijna 2 uren te hebben gestapt begonnen de beentjes moe te worden, gelukkig was het laatste punt al in zicht. Dit laatste punt bleek een frituur te zijn!! De leiding werd verbaasd door de hoeveelheid frietjes de teerpoten konden opeten!. Iedereen zijn maag was goed



gevuld en we vertrokken samen met de wolven naar de volgende verrassing: een grote speeltuin! Toen deze verrassing achter de rug was vertrokken we terug naar het kampterrein waar er alweer een nieuwe verrassing stond te wachten: een barbecue samen met de wolven!! We kregen zalige hamburgers. Met gevulde maagjes kropen we ons bedje in wachtend op wat de dag morgen zou brengen.

Vrijdag 11 augustus

Goedemorgen teerpotjes! Deze keer werden de kindjes gewekt door leidster **Kaa**. Na de ochtendgymnastiek en ontbijt werden de tenten nog eens vlug netjes gelegd zodat we rap konden beginnen met spelletjes te spelen. Toen het middageten en de rustpauze achter de rug waren kwam er plots een gekke Griek het kampterrein binnen. De gekke Griek wist te vertellen dat verschillende landen Europa wilden overnemen en hij moest ze dus overtuigen om dit niet te doen. Omdat de teerpoten zo een groot hart hebben besloten ze hem te helpen. Nadat de teerpoten iedereen hadden kunnen overtuigen kregen ze een welverdiend vieruurtje.

Omdat het lang geleden was en de jongens er om vroegen, speelden we nog eens voetbal. Uitgeput van het harde trappen op de bal gingen we aan tafel om lekkere boterhammen te eten. Vervolgens kregen we een spannend verhaal. Ook deze avond was er een zangles waar **Jonathan Meerssman** zich uitleefde bij het lied "De machtigste koning". Tijdens de zangles kwam er plots een pizza geur de zithoek binnen, het waren 2 Italiaanse jongens die in de problemen zaten. Ze zaten in geldnood en de enige oplossing was een grote lading snoepjes smokkelen voor een maffiabaas. De teerpoten moesten even nadenken of ze hierbij wel wilden helpen maar ze besloten het dan toch te doen. Uiteindelijk bleek de maffiabaas een oplichter te zijn en versloegen de teerpoten hem. Na dit spannend avontuur kropen de teerpoten hun slaapzak in, wetende dat er morgen hun een spannender avontuur stond te wachten.

Zaterdag 12 augustus



Het geluid van de fluitende vogels wekte de teerpootjes zachtjes. Alweer trokken ze vandaag hun uniform aan want het was vandaag overgang. Dat wil zeggen dat de kinderen die overgaan een dag mee mogen spelen met hun nieuwe tak en we de nieuwe indeling van de leiding te zien kregen. Na het ontbijt dat nog in ons eigen tak plaatsvond, verzamelden we met heel de eenheid aan de JVG vlakte. Hier werd de teerpoot van het jaar bekend gemaakt: ... **Flynn Cornelis!**. Omdat **Flynn** overgaat naar de wolven hebben we een nieuwe grijze broer nodig. Dit is **Yanis Meziani** geworden. Ook de sportprijzen werden vandaag uitgedeeld: **Sami Meziani** op de derde plaats, **Loek Schuermans** op de tweede plaats en als eerste **Ayla Van Leeuwen**. Nu alle prijzen waren uitgedeeld kregen we te horen dat

Hathi, Chikai, Mang en **Kygo** de teerpotentak jammer genoeg zullen verlaten en overgingen naar de oudere takken. Gelukkig blijven de twee beste leidsters, **Raksha** en **Kaa** en komen er 3 super seniors bij namelijk **Ouistiti** (Bruno de Vos), **Argali** (Michiel Vindevogel) en **Koedoe** (Sarah Mens).

Nu iedereen wist waar ze stonden kon de dag echt beginnen. Omdat we maar met 3 teerpootjes overbleven konden we naar de super leuke binnenspeeltuin gaan! Vele leuke speelluren en een lekker ijsje later keerden we terug naar het kampterrein voor het avondeten. Hierna speelden we nog vele gezelschapsspellen. De dag ging snel voorbij en na goed kennisgemaakt te hebben met de nieuwe leiding was het alweer bedtijd.

Zondag 13 augustus

Alweer brak een ochtend aan in het Kattenbos. Na de zoveelste turnles, ontbijt en inspectie werd het eens tijd om de mopjes te oefenen. Want op de laatste avond van het kamp is het kampvuuravond waar iedere tak enkele moppen brengt en waar er veel wordt gezongen. Toen we enkele moppen hadden gevonden gingen we aan tafel.

Wanneer we net ons eten wilden laten zakken met een siësta werden we gestoord door een generaal. Deze kwam de teerpoten trainen om Zimmerzammer, een slechte persoon te verslaan. Toen dit was gelukt keerden de generaal met een gerust hart terug en gingen de teerpoten gaan vieruren. Achter een wasje en wat spelletjes aten we onze soep en boterhammen op. Omdat we de volgende dag veel zouden moeten zingen, besloten we nog wat te oefenen met een zangles van **Chikai**. Vele liedjes later kwam plots Peter van de Veire de zithoek binnen. Hij kwam vertellen dat Blanche was

ontvoerd en als België nog eens kans wou maken op het Eurosongfestival moesten we haar snel weten te vinden. Gelukkig vonden de teerpootjes haar snel terug en kon België op 2 oren gaan slapen.

Maandag 14 augustus

De voorlaatste dag van het kamp was aangebroken. Na het ontbijt werd voor de laatste keer een inspectie gehouden. Omdat het vanavond al kampvuuravond was, oefenden we onze mopjes nog een beetje. Na het middageten was er geen middagspel maar wel super veel leuke kleine spelletjes. Toen het vieruurtje achter onze kiezen was gingen we ons gaan wassen zodat we proper waren voor vanavond. Nadat we het laatste avondmaal binnen hadden gingen we nog wat oefenen. Nu iedereen zijn tekst kon, kon de avond van start gaan. Na veel zingen, lachen, gieren en brullen brak de tijd aan om voor een laatste keer de slaapzak in te kruipen...

Dinsdag 15 augustus

Minder opgewekt dan anders maakte de leiding de kindjes wakker: de laatste dag van het kamp was jammer genoeg al aangebroken.

Na het laatste ontbijt maakten de teerpootjes hun valiezen klaar. Er werd nog vlug een evaluatie gemaakt van het kamp en daarna werden de maagjes voor een laatste keer gevuld met lekkere hotdogs van de stam. De tijd was al aangebroken om afscheid te nemen van de eenheid en de bus op te stappen.

Wat hebben we weer een fantastisch kamp beleefd vol nieuwe vriendschappen, leuke verrassingen, lekker eten en wijze spelen! Dit zou allemaal niet mogelijk zijn geweest zonder de leiding, eenheidsleiding en stam. Daarom een welgemeende dank u!

Onvoorspelbare Beo

Kaa



Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op vlinder@dezwaluw.org of via GSM op 0475/20.78.29

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 2 september 2017, 14u00 tot 17u30

JOEPIEEE! Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start. We spelen veel spelletjes vandaan en leren de nieuwe kindjes en leiding kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 9 september 2017, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we veel spelletjes en leren we elkaar nog wat beter kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 16 september 2017, 14u00 tot 17u30

VRIENDJESDAG! Breng allemaal zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee, vandaag spelen we met z'n allen heel veel spelletjes. De nieuwe nesten worden ook bekend gemaakt.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 23 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 7 oktober 2017, 10u00 tot 17u30

We spreken af aan het station Gent Sint Pieters om 10 uur voor een hele toffe activiteit, we gaan namelijk zwemmen! We sluiten ook terug af aan het station om 17.30 uur.

Mee te nemen: zwemkledij, **bandjes voor de kinderen die niet kunnen zwemmen!!**

Een lunchpakket, 5 à 10 euro (dit wordt nog meegedeeld), 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 14 oktober 2017, 14u00 tot 17u30

We spelen superleuke spelletjes vandaag en luisteren voor de eerste maal naar de teerpooteisen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 21 oktober 2017, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we eens kijken hoe creatief jullie zijn, we gaan iets leuks in elkaar knutselen. Hiernaast spelen we natuurlijk ook veel spelletjes.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 28 oktober 2017 tot woensdag 1 november 2017

WOEHOEW het moment waar we al enkele weken naar uitkijken, het eerste kamp van het jaar!

Zaterdag 4 oktober 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 november 2017, 10u00 tot 17u30

Na een geslaagd kamp doen we vandaag een activiteit samen met de andere takken. Deze activiteit wordt georganiseerd door onze seniors.

Mee te nemen: Lunchpakket, 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 18 november 2017, 14u00 tot 17u00

We spelen een groot spel! We stoppen een half uur vroeger omdat vandaag onze heerlijke spaghetti-avond plaatsvindt. Wees allen welkom!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 25 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 2 december 2017, 10u00 tot 17u30

Oefen maar allemaal jullie liedjes voor Sinterklaas en zijn pieten, misschien komt hij vandaag wel op bezoek bij ons!

Mee te nemen: lunchpakket, 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 9 december 2017, 14u00 tot 17u30

We maken het vandaag super gezellig en kruipen allen dicht bij elkaar voor een heuse filmnamiddag, woehoew!!!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 16 december 2017, 14u00 tot 17u30

OPENEN EN SLUITEN IN WONDELGEM: Om 2017 in stijl uit te zwaaien trekken we deze middag naar ons terrein in Wondelgem waar we een heuse kooknamiddag zullen houden! Kijk dus snel nog even naar de Jerre Meus en zet je koksmuts op.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje, eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 23 december 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 december 2017

Geen vergadering

Raksha
Onbezorgde Vlinder
Takleidster van de Teerpoten
vlinder@dezwaluw.org
0475/20.78.29

Artikel Wolven Grootkamp 2017

Zaterdag 5 augustus



Nadat de leiding het kamp gedurende de voorbije week had opgezet, kwamen de wolven vol enthousiasme één voor één toe. Ze kregen allemaal een tent toegewezen waar ze met zijn vijven of zessen in konden slapen. Het was de bedoeling dat alle jongens bij elkaar zouden slapen, en hetzelfde gold voor de meisjes. Toch slaagde **Jeff Van Peteghem** erin om bij al zijn vriendinnetjes te liggen. Na wat

sukkelen met veldbedden en slaapzakken gingen de ouders aanschuiven voor het aperitief terwijl de wolven meteen hun pas gesjorde zithoek mochten uitproberen met een hotdog in de hand. **Simon Pauwelijn** dacht daar anders over, hij dacht dat onze zithoek een wasrek was, hmmm... Tijdens de rondleiding op het kampterrein begon het opeens hevig te regenen en moesten we allemaal vluchten in onze tenten. De fikse regenbui duurde een halfuur en daarna gingen we kampen bouwen in het speelbos. We speelden er ook nog jagersbal en van al dat spelen kregen de wolven honger. De lekkere BBQ-restjes waren welgekomen! Nadien werden de wolven in groepen verdeeld want het eenheidsavondspel begon. Nadat iedereen Trump en zijn bodyguards had platgelegd was het tijd om de eerste nacht door te brengen in de tenten.

Zondag 6 Augustus

Na een heerlijke nachtrust werden de wolfjes gewekt door **Akela** die hen de armen en benen deed strekken. Toch speciaal die boksles maar dat vonden de wolven super! Als ontbijt kregen de wolven boterhammen met choco. Gelukkig was het nog niet te rommelig in de tenten, maar toch moesten de wolven hun inspectie maken. **Michiel Fransoo** was zeer ijverig met zijn inspectie en legde zijn uniform onder zijn veldbed, dat moest niet hoor ;). Toen alles netjes lag moesten de wolfjes hun sportkleden aandoen, want we gingen ver- en hoogspringen.

Dit is de top 3:

	Verspringen	Hoogspringen
1 ^{ste} plaats	Jonas Van troys 3m27	Jonas Van troys 95cm
2 ^{de} plaats	Jan Meyskens, Patric Cocis, Fé Houttekiet 2m80	Jan Meyskens, Lou Dezutter, PatricCocis 85cm
3 ^{de} plaats	Zeno Leupe 2m70	Theau Versavel, Fé Houttekiet, Miro Leupe 80cm

Na de sportproeven stond er voor ons een lekker middagmaal klaar, namelijk tortellini met tomatensaus. De stevige maaltijd werd gevolgd door een siësta, die dan gevolgd werd door het eerste middagspel. Twee groepjes moesten tegen elkaar worstelen op een glibberig zeil. **Jackie Vanoverbeke** ontpopte zich als een echte worstelaar. Ze durfde iedereen aan te pakken en ook de jongens moesten het onderspit delven!



Tijdens een andere opdracht moesten een jongen en een meisje een koppeltje spelen. De enigen die dit durfden te doen waren **Yara Verbanck** en **Ilias Bernaerts**, de sloebers! Joepieeee als vieruurtje waren het lekkere pannenkoeken, smullen maar! Na het vieruurtje werd heel veel “afgelegd” door **Jonas Van troys** en **Lou Dezutter**. Ze waren van plan om hun zilveren wolf te behalen. De namiddag vloog voorbij en het was al snel weer tijd om te gaan eten. Deze keer was het lekkere soep en boterhammen met tonijnsla. Daarna vertelde **Phaona** een verhaal over de vliegende Hollander. Oei, plots kregen de wolven te horen dat er iemand vermoord was en dat een FBI agente hun hulp nodig had om de dader te vinden. De wolven moesten ook nog een smerig drankje drinken om immuun te worden, maar de twee zotte zusjes **Emma Maricou** en **Rieke Maricou** vonden het drankje heerlijk. Met de fantastische hulp van de wolven werd de dader gevonden, en zo konden de wolven met een gerust hart hun bedje inkruipen.

Maandag 7 augustus

“Opstaaaaan!!!”, riep **Jacala**. Mmmmm het waren heerlijke cornflakes als ontbijt vandaag. Na het ontbijt was het weer eens tijd om de rommelboel op te ruimen en ons een beetje te wassen. Daarna mocht onze sporttenu weer aan want we gingen lopen. Nadat iedereen goed was opgewarmd begonnen de wolven met de drie loopproeven. Dit is de top 3:

60m sprint	100m sprint	400m lopen
Arend Schuermans	Zeno Leupe	Jonas Van troys
Miro Leupe	Jonas Van troys	Arend Schuermans
Jan Meyskens	Lou Dezutter	MiroLeupe



Na het lopen kwam **Stella Deforce** ons vergezellen en mochten we aanschuiven voor lekkere vis, puree en sla. Tijd voor siësta. Tijdens de siësta werd **Ko** veel gemasseerd en **Jeff Van Peteghem** en **Jackie Vanoverbeke** waren de beste masseurs!

Oh nee, Dora had haar been gebroken! Heel de eenheid moest Dora helpen want ze

vertrok net op wereldreis en ze wou van elke specialiteit iets proeven. De wolfjes hielpen haar en gingen mee op wereldreis. Al het eten dat ze verdiend hadden konden ze daarna lekker opsmullen.

Na het eenheidsmiddagspel leerden de wolven de techniek touwklimmen van **Baloe**. Iedereen had dat super goed onder de knie, want bijna iedereen heeft deze techniek behaald! En toen was het weer tijd voor ons avondeten. Deze keer stond er wortelsoep met kaas op het menu. Voor het avondspel werden de wolven in 2 groepen verdeeld. De leider van groep 1 was **Bagheeraen** van groep 2 was dat **Baloe**. Het leek er toch op dat **Baloe** even vergeten was dat hij leider was want hij ging volledig op in het spel ;). Bij dit spel moest je tactisch nadenken en dat kon **Emma Maricou** zeer goed! Het was een drukke dag dus gingen de wolfjes snel slapen. Welterusten wolven.

Dinsdag 8 augustus

De wolfjes werden gewekt door **Ko**. Jammergenoeg begon het net te regenen. We lieten echter de sfeer niet verpesten door wat regen en begonnen aan een stevig ontbijt. Deze keer waren het boterhammetjes met confituur. De leiding was zeer verbaasd want de inspectie van alle wolfjes was picobello! Als beloning mochten ze wat vrijspelen. Tijdens het vrijspel leerde **Ikki** een paar wolven sjorren en die waren er heel snel mee weg. De anderen waren putten aan het graven. **Theau Versavel** en **Arend Schuermans** waren het been van **Patric Cocis** in de put aan het begraven. De buikjes gingen weer knorren en werden gestild met patatjes, boontjes en varkensgebraad. Na de siësta was het tijd voor een superhelden-middagspel. De superhelden waren allemaal te oud geworden en ze hadden vervangers nodig.

De wolven moesten hun talenten bovenhalen om de superheld te mogen vervangen. **Simon Pauwelijn** toonde een heel speciaal talent met zijn tong. **Jan Meyskens** vertelde iets vreemds: hij dacht dat vrouwen 450 weken zwanger zijn! Toch nog eens vragen aan mama hoor **Jan**. Op het einde van het spel wisten we eindelijk wie de opvolgers waren: **Tuur Boogaerts** werd de opvolger van Quicksilver, **Zeno Leupe** van de Hulk, **Arend Schuermans** van Superman, **Esther-Roos Hoflack** van Iron Man en tenslotte **Emma Maricou** van Mega Mindy. Om in het thema te blijven van superhelden en prinsen kregen we als vieruurtje lekkere prinskoeken. Daarna speelden we wat kleine spelletjes en was het alweer avondeten. We genoten nog van een mooie avondwandeling en gingen doodmoe gaan slapen.

Woensdag 9 augustus

Op deze bijzondere dag moesten de wolfjes opstaan in uniform. Wat zouden ze vandaag doen? Dat bleef even een verrassing. We ontbeten vlug, deden een kleine inspectie en stapten snel op de bus. Na driekwartier kwamen we aan in Centerparcs!!! Joepieeee, zwemmen! Toen iedereen zijn favoriete plekje had gevonden zag de leiding **Muhammed Amir** en **Patric Cocis** in het babybadje de kleine baby'tjes entertainen, hoe schattig! Toen was het eventjes beklemmend voor **Patric Cocis**, hij had namelijk zijn hoofd in de bek van een pelikaanbeeld gestopt en kon er niet meer uit. **Simon Pauwelijn** en **Jeff Van Peteghem** vonden de wildwaterbaan veel te leuk en deden het wel 100 keer na elkaar.



Een hele leuke dag waar spijtig genoeg ook een einde aan kwam. Toen we bij de bushalte stonden, zagen we dat **Arend Schuermans** misschien iets te veel met zijn ogen open had gezwommen want ze stonden knalrood. Misschien de volgende keer niet meer doen **Arend** ;)). Iedereen had zoveel honger gekregen waardoor de heerlijke macaroni vlot naar binnen ging. **Ikki** vertelde de wolven een verhaaltje terwijl het eten wat kon zakken. Daarna was het tijd voor een doe quiz! Toen ze een liedje moesten nazingen kwamen de zangtalentjes naar boven zoals **Fé Houttekiet**, **Max Albers**, **Jonas Van troys** en **Tuur Boogaerts**. **Ilias Bernaerts** vond van zichzelf dat hij de beste zanger was. Dit grootkamp heeft de leiding ook gemerkt dat de wolfjes grote fan zijn van het lied "Habiba". **Max Albers** en **Rami Amlali** kenden het volledige lied vanbuiten, echt zot! Na zo een drukke dag was het alweer tijd om in de warme slaapzakjes te kruipen. Als een blok vielen ze allemaal in slaap.

Donderdag 10 augustus



Voor een tweede keer op rij moesten de wolven opstaan in uniform, hmmm wat zou er deze keer gebeuren? We vulden snel ons buikje en stonden weer klaar aan de bushalte. We gingen op Explo en gingen hierbij een stadsspel spelen. We kwamen aan in Lommel City en werden verdeeld in 6 groepen. Elke groep kreeg een opdrachtenblad. De travestieten van dienst waren **Jeff Van Peteghem, Tuur Boogaerts, Stern De Hoon** en **Arend Schuermans**. Zij

durfdan zich als meisje verkleden en laten schminken! Tijdens het stadsspel waren **Brent Verbanck** en **Tuur Boogaerts** de hele tijd liedjes aan het zingen. Ze hadden duidelijk de tijd van hun leven ;). Toen de groepen een fontein tegenkwamen sprongen **Patric Cocis, Stern De Hoon** en **Muhammed Amir** eralledrie in en waren ze natuurlijk kletsnat. Nog een andere opdracht was een huwelijk nadoen. **Lies Van De Velde** en **Max Albers** waren helemaal klaar voor het huwelijk. Ze hadden zich eerst verloofd, kochten daarna het trouwkleed en trouwden voor de kerk. **Max** en **Lies** ik hoop dat jullie nog lang en gelukkig samen mogen zijn 😊.

Na ongeveer 3 uurtjes spelen had iedereen reuzehonger en stapten we naar de frituur. Daar kreeg iedereen een frikandel en een groot pak friet die ze per nest moesten verdelen. Na het eten vertrokken we naar een grote speeltuin. Onderweg vertelde **Michiel Fransoo** allerlei weetjes uit Gent. Na lang spelen namen we de bus terug naar het Kattenbos. We deden vlug andere kleertjes aan, vertelden elkaar wat verhaaltjes en aten dan een lekkere hamburger. De leiding had de wolven stiekem verteld dat **Bagheera** en **Akela** de volgende dag jarig waren en dus schreven ze allemaal hun namen op een kaartje dat ze aan de jarigen afgegeven hebben. Van al dat spelen en stappen was iedereen doodop en konden de wolven weer lekker hun bedje induiken om al heel snel naar dromenland te vertrekken.

Vrijdag 11 augustus

Het was een speciale dag want **Bagheera** en **Akela** waren jarig! Voor hun verjaardag had **Stella Deforce** vlaggen en ballonnen aan de zithoek gehangen. We gingen gaan ontbijten en in plaats van gewoon te bikkelen, deden we hiep hoeraaa! **Arend Schuermans** vroeg zich wel af waarom **Bagheera** en **Akela** geen ontbijt op bed gekregen hadden? Ze kregen wel lekkere chocomelk en rozijnenbrood, mmmm. Tijdens de inspectie legden **Jonas Van troys** en **Lou Dezutter** de laatste technieken af en behaalden ze hun zilveren wolf, proficiat jongens!!

Het werd ook eens tijd dat we aan de kampvuuravond dachten dus iedereen haalde zijn moppenboeken uit en zocht de beste moppen. Nadat we wat gelachen hadden



gingen we lekkere nasi goreng eten. Dat smaakte en om ons eten te laten zakken hielden we een siësta. Daarna begonnen we aan het middagspel. De wolven werden in groepen verdeeld en moesten battlen tegen elkaar. Daar bleek dat **Lies Van De Velde** heel goed kon mikken en dat **Max Albers** toch wel grappig gorgelde. Er was ook een raadsel dat ze moesten oplossen: "Als ik jong ben ben ik lang en als ik oud ben ben ik klein." De vraag was dus

wie of wat is het. **Emma Maricou** dacht dat het een marsmanneltje was maar het antwoord bleek een kaars te zijn, bijna juist **Emma!** Toen gingen we vieruren. Tijdens het vieruurtje behaalde **Tuur Boogaerts** zijn 1^e ster, proficiat! Daarna kregen ze techniek vuren van **Baloe** en gingen we niet veel later gaan eten.

Omdat de volgende dag overgang was en dus de 3^e jaar wolven overgaan, was het avondspel in thema van overgang. De 3^ejaars moesten allemaal opdrachten doen zodat ze konden tonen dat ze het waard waren om naar de jvg's te gaan. Goed gedaan jongens, jullie zijn geslaagd! Na een afscheidsavondlied gingen de wolven slapen. Goedenacht!

Zaterdag 12 augustus

De zware stem van **Baloe** weerklonk door het bos. De wolfjes deden hun uniform aan want het was overgang. Eerst kregen ze een turnles om wakker te worden. Daarna aten ze lekkere boterhammetjes met abrikozenconfituur. Nadat ze hun inspectie hadden gemaakt en zich vlug hadden gewassen stonden de wolfjes paraat voor de overgangsceremonie, of was het overstapsdag **Jeff Van Peteghem?** Na een uur wisten we eindelijk wie wolf van het jaar was. Proficiat **Lou Dezutter!** Toen kregen we ook te horen hoe de nieuwe leidersploeg van de wolven eruit ziet: **Husky** wordt de nieuwe Akela. **Impala (Phaona)** zal haar daarbij assisteren, aangevuld door **Agame (Bagheera), Ree (Ikki), Sitta (Ko), Otter en Jakhals**. Jammer genoeg moesten we dit jaar ook afscheid nemen van **Arasari** en **Serval**. Zij besloten bij de stam te gaan.

Heel erg bedankt voor deze leuke jaren! Ook de 3^ejaars wolven verlieten onze tak en daar vloeiden wel wat traantjes bij.

Na vele dikke knuffels was het tijd om met de nieuwe tak van start te gaan. Het middageten had een troostend effect en daarna konden de wolven even genieten van



de siësta, of van een fiësta volgens **Rami Amlali**. Tijdens de siësta kwamen er plots doodzieke mannen langs en vielen dood. Oei, **Max Albers** was toen besmet met de ziekte! Gelukkig vonden we het tegengif en was **Max** terug genezen. Nadat we een lekkere zebrakoek gegeten hadden speelden we wat kleine spelletjes en mochten ze even vrij spelen. Van al dat spelen kregen we al snel honger en gelukkig kregen we groene soep met kruidenkaas. Wanneer alle boterhammetjes op waren zongen we enkele liedjes en kregen we lekkere snoepjes. Ohnee plots was er een nieuw virus in het kattenbos! De wolven moesten het virus proberen bestrijden. Nadat het virus bestreden was gingen de wolven moe maar voldaan gaan slapen.

Zondag 13 augustus

De wolven werden gewekt met muziek, deze keer was het **Jacala** die de wolven wakker maakte. We werden ook wakker met **Simon Pauwelijn** die zijn wolfje had behaald, goed gedaan **Simon!** Nadat de wolven helemaal wakker waren aten ze een boterhammetje, deden ze hun inspectie en wasten zich. Het was ook nog eens tijd om de moppen wat in te oefenen. We hadden een heel scenario en snel hadden de wolven het onder de knie. Na al die moppen kregen we een lekker bord pasta met kaassaus en broccoli. Dan hielden we een siësta en kreeg alle leiding een super goede massage van de wolven. Tijd voor het middagspel. Twee piraten zochten een schatkaart en hadden de hulp van de wolven nodig. Wanneer de schatkaart volledig was zochten ze allen naar de schat. Toevallig was de schat het vieruurtje. Terwijl de wolven het vieruurtje aan het opeten waren, brak de leiding de zithoek af. Alle sterke wolven waren zeer enthousiast en hielpen mee. De stam had onze soep al klaargemaakt, dus konden we gaan eten. Daarna genoten we nog van een zangles en een superleuk verhaal van **Baloe**. Wat later stond er een partytent klaar in het bos. Daar zou vanavond een groot feest voor de wolven plaatsvinden. Iedereen ging helemaal uit zijn bol, maar vooral **Ilias Bernaerts** en **Simon Pauwelijn** toonden hun beste dansmoves. Om deze gekke party af te sluiten deed iedereen mee aan de polonaise. Nog een kort avondlied en de wolven konden genieten van een welverdiende nachtrust.

Maandag 14 augustus

Nadat de ogen uitgewreven waren zei **Juliette Vandeborre** dat ze zo blind was als een mol. We kregen een lekkere boterham met choco voorgeschoteld en voor de laatste keer konden we de moppen voor de kampvuuravond inoefenen. Er werden nog enkele kleine spelletjes gespeeld terwijl de leiding met enkele wolven tenten begon af te breken. De rest zorgde voor de nodige terrein opkuis, want een wolf laat niets en danku achter! De wolven waren zo ijverig dat ze niet enkel eigen balken naar de stapel brachten, maar ook de balken van het VG-terrein naast ons. Na al dat werk konden we wel een bordje rodekool met vlees en puree gebruiken.



Na de siësta begonnen de wolven wat kampen te bouwen in het bos. De jongens hadden een heel huis gebouwd met badkamer, living en terras. Daarnaast bevond zich het meisjeskamp. Er was wel een leider nodig tussen de twee kampen om de vrede te bewaren. De american cookies werden in hun eigen kamp opgegeten. Na het vieruurtje werden de laatste opkuiswerken volbracht en kreeg iedereen een nieuwe tent

toegewezen om de laatste nacht door te brengen. Een boterhammetje met ham en kaas zou nu wel smaken! De wolven maakten zich hierna klaar voor de kampvuuravond. Deze avond zou geleid worden door een boer die zijn kip kwijt was. Na wat roepen kwam de kip er ook bij en maakten ze er een leuke avond van. Na de pauze moest de boer wel echt weg om zijn koeien te gaan melken en kwamen Asterix en Obelix uit de bosjes. Na heel wat zingen en grappige moppen van alle takken werd het wel eens tijd om in de warme slaapzakjes te kruipen zodat iedereen de volgende dag fris naar huis kon vertrekken.

Dinsdag 15 augustus

Met een iets somberdere sfeer stonden de wolven voor een laatste keer op. De laatste dag was alweer aangebroken. Na de turnles van **Baloe** kregen we voor de laatste keer een lekker ontbijtje. In plaats van onze inspectie te maken moest elke wolf zijn valies helemaal maken. Het nodige gesukkel met de veldbedden en slaapzakken was er uiteraard dit jaar ook weer bij, maar met wat hulp van de leiding kwam alles goed. Door de regen werd al het gerief op balkjes gelegd en een zeiltje over getrokken zodat we op ons gemak konden genieten van de hotdogs. Deze werden opgegeten rond het bijna uitgedoofde kampvuur. Voor de laatste keer speelden we nog wat spelletjes met de hele groep, maar oh nee de bus was daar al 😞. **Fret** riep snel nog eens de hele eenheid bij elkaar en samen zongen we het afscheidslied. Na veel dikke knuffels van de leiding stapten de wolven op de bus. Heel wat leiding bleef nog achter om de wolven uit te zwaaien en de rest van het kamp af te breken.

Liefste wolfjes, het was een super jaar met een zeer mooi grootkamp! Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten en zien we iedereen volgend jaar terug. Ons rest enkel nog de stam te bedanken voor het lekkere eten gedurende het kamp en de eenheidsleiding voor de goede organisatie van alles.

We zien jullie graag #wolfpack

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen.

Zaterdag 2 september 2017, 14u00 tot 17u30

Joepie! Eindelijk terug scouts! We verwelkomen nieuwe wolfjes en de nieuwe leiding en spelen veel spelletjes om elkaar te leren kennen.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 9 september 2017, 14u00 tot 17u30

Vandaag is het de Grote Raad der Maneschijn. Hierbij kiezen we junglenamen voor de nieuwe welpenleiding en kiezen we een nieuwe Mowgli.

Niet vergeten: 1€, een regenjas en een Buzzy Pazz/buskaart/geld voor een buskaart

Zaterdag 16 september 2017, 14u00 tot 17u30

Vandaag zien we de techniek teerpooteisen om je wolfje te kunnen behalen en spelen we veeeeeeel spelletjes.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 23 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 7 oktober 2017, 10u00 tot 17u30

Vandaag brengen we een bezoekje aan een kinderboerderij.

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een cola en een koekje, een Buzzy Pazz/buskaart/geld voor een buskaart en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 14 oktober 2017, 14u00 tot 17u30

Als het goed weer is gaan we vandaag naar de speeltuin en veel leuke spelletjes spelen.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 21 oktober 2017

Vandaag luisteren we naar het tweede jungleverhaal.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 28 oktober 2017 tot woensdag 1 november 2017

JOEPIE! Vandaag vertrekken we op herfstkamp! Zie de Kampfolder voor meer info.

Zaterdag 4 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 november 2017, 10u00 tot 17u30

Vandaag organiseren de seniors een activiteit voor ons, woehoe!! Meer info volgt!

Zaterdag 18 november 2017, 14u00 tot 17u00

Warm jullie spieren maar al op want vandaag leren Akela en Bagheera ons enkele volksdansen aan.

!'s Avonds is het spaghetti avond – we sluiten af om 17h in plaats van 17h30!

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 25 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 2 december 2017, 10u00 tot 17u30

Zie ginds komt de stoomboot... Het is weer zover! We mogen hoog bezoek verwachten in De Muze vandaag!

Niet vergeten: lunchpakket, 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 9 december 2017, 14u00 tot 17u30

We gaan naar jaarlijkse gewoonte gaan schaatsen in de Kristalijn, JOEPIEEEE! We openen in De Muze maar sluiten deze vergadering af aan de Kristalijn!

Niet vergeten: €6, handschoenen (eventueel muts en sjaal) en Buzzy

Pazz/buskaart/geld voor een buskaart.

Zaterdag 16 december 2017, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we de dans van Kaa, Bagheera en Baloe.

Niet vergeten: 1€ voor een cola en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 23 december 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 december 2017

Geen vergadering maar wel een gelukkig nieuwjaar!!

Akela

Subtiele Husky

Takleidster van de Wolven

husky@dezwaluw.org

0477/21.20.50

Artikel JVG's Grootkamp 2017

Voorkamp (Zondag 30 juli – vrijdag 4 augustus)

De PL's en de HPL's werden op een ochtend heel vroeg gewekt. Nog slaapdronken kamen ze ineens tot het besef: vandaag begon het kamp! De andere JVG's bleven nog even liggen terwijl de PL's en HPL's al in Lommel de camion aan het uitladen waren en de tenten al aan het opzetten waren onder het toezien van **Kameleon**, **Cavia**, **Caraya** en **Wouw**, die voor de verandering eens mee ging op kamp.



Na een hele dag zware handenarbeid kropen ze moe maar voldaan in hun bed, want de volgende dag was het een zware dag: bomendag. We haalden een 400-tal bomen binnen, wat maar net genoeg bleek aangezien het hele kamp overal houttekort (want ik hout te kort) was. De

volgende ochtend hadden **Keith De Schryver** en **Merlijn Dierickx** zowaar een metamorfose ondergaan, want ze stonden op als respectievelijk **Rechtvaardige Oehoe** en **Opvallende Krekel**. De volgende dagen werd er vlijtig gewerkt aan de douches, HUDO, zithoek en poort en teneinde het eerder vernoemde houttekort voor te zijn werden ook al balken voor de patrouillehoeken klaargelegd en op maat gezaagd. Onze zithoek bestond uit enkele bankjes die in een cirkel waren opgesteld, in een kloktent. Hierdoor speelde de regen, die ons gedurende het hele kamp af en toe eens plaagde, ons weinig tot geen parten.

Omdat het werk niet zo vlot ging werden we uit de nood geholpen door de andere takken en de donderdag arriveerden ook **Pekari**, **Karel Boogaerts** en **Lijster** om de laatste lootjes te leggen. Omdat iedereen goed meegewerkt had, konden we vrijdag gaan zwemmen in zwembad "Dommelslag" te Neeroverpelt. Na zich helemaal afgespoeld te hebben werd nog een wilde voetbalmatch gespeeld waarbij het team van **Arno Ternier** en **Rigo De Bruecker** het andere team in de pan hakte met 6-3. Hoewel het voorkamp al gedaan was, wachtte de JVG's nog enkele zware dagen dus iedereen ging vrij vroeg het bedje in.

Zaterdag 5 augustus

De Jvg's werden vandaag voor de laatste keer turnlesloos gewekt, en konden genieten van lekkere chocomelk. Daarna kwamen ouders en vriendjes langzaam maar zeker toe, tot rond de middag bijna iedereen er was om mee te helpen. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders waren niet bang hun handen vuil te maken. Zo groeven de vaders van **Oehoe, Matthew De Schryver** en **Aïthana Nevejans** bijna tot in China. 's Middags at iedereen een lekker broodje chipolata, om daarna restjes barbecue van het bord van hun ouders te stelen. Daarna werd er verder gewerkt aan een tafel, een wastafel en een vuurtafel. Dit zou het meubilair van de JVG's zijn voor tien dagen. Tussendoor werd nog snel een Piet Piraatkoek gegeten om kracht op te doen.

Tegen het avondeten had alles al mooi vorm gekregen, alsook **Caraya's** keelgat, aangezien **Matisse Dewever** hem had uitgedaagd een volledige zelfgekweekte Spaanse peper te eten. Na de zangles kwam opeens Pablo Escobar naar de JVG's, samen met zijn kompaan Renato. Pablo Escobar, Angela Merkel, Hugh Jackman, Kim Jong Ill en Nelson Mandela wilden de usurpator Trump, die de leiding over de wereld had gegrepen, afzetten. Daarom moesten ze in verschillende continenten typische opdrachten doen. Ze moesten een Duitse Bootcamp overleven, Afrikaanse dansen leren, boogschieten, Darten, in een boot varen en zwaardvechten. Toen ze dit allemaal cum magna laude hadden uitgevoerd wilde Trump niet aftreden en het werd al snel duidelijk dat deze revolutie enkel met geweld kon slagen, dus werden Trump in een bloedige Augustusrevolutie verbannen. Daarna kropen de Jvg's in hun bedje om zoet te dromen.

Zondag 6 augustus

Al snel werden ze uit die zoete dromen weggerukt want **Pekari** kwam de JVG's wakker. Tussen de berenklemmen werd op de heide een turnles gehouden, waar **Pekari** 5 teken aan over hield. Daarna werden we gevuld met boterhammen met choco om ons voor te bereiden op de eerste inspectie van het kamp. Nadat de patrouillehoeken geperfectioneerd waren konden de JVG's een eerste keer koken op het houtvuur. Tortellini met tomatensaus, zo een beetje Italiaans gaat er altijd wel in.

Na de siësta was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. Het was de bedoeling om per patrouille zo snel mogelijk alle opdrachten uit te voeren en zo verschillende voorwerpen te bemachtigen. De 2 winnaars mochten de haarkleur van de verliezers kiezen. Dit spel werd gewonnen door de groep van de leiding, maar helemaal eerlijk was het niet want de opdracht "draag Grizzly" was zelfs voor de leiding geen sinecure. De Leeuwen kregen groen haar, de tijgers geel, de vossen oranje, de luipaarden roze en de leiding blauw. Hoewel velen dit niet wouden, viel de nieuwe haarkleur uiteindelijk veel minder op dan effectief de bedoeling was. Na het spel was er een leuke verrassing: als vieruurtje mochten we pannenkoeken bakken. Bij sommige patrouilles ontstonden delicioze creaties terwijl anderen gewoon onnozel deden. Zo verzonnen **Gil Declercq** en **Krekel** deze mop: "Wat is het verschil tussen een kerktoren?" – "Hoe hoger hoe bim bam".

Na het vieruurtje werd er nog snel gesmuld van boterhammen met kaas, waarna de Jvg's even rustig kantine aan het eten waren en aan het zingen waren wanneer plots een detective voor hun ogen door een gek vermoord werd. Een andere detective genaamd Dirk sprak hen hierop aan en vroeg hun hulp. De Jvg's moesten de hele avond mysterieuze boodschappen ontcijferen, gingen naar een gekkenhuis en zo verder, tot opeens **Milan Van de Geuchte** ontvoerd werd... Om hem terug te vinden vroegen ze hulp aan Robert, die vroeger nog aan de gek ontsnapt was. Nu kon hij amper nog iets zien, en was hij nachtblind. Alle JVG's moesten hem helpen zijn spullen te identificeren. **Pauline Van Hoecke** kon het best begrijpen waarom Robert zo gekweld was, aangezien zij zelf ook aan nachtblindheid lijdt. Robert gaf de JVG's uiteindelijk een gecodeerde boodschap, en na deze gedecodeerd te hebben konden ze **Milan** bevrijden en de gekken verslaan. Na een bewogen dag waren de JVG's toch wel blij in hun tent een lang uiltje te kunnen knappen.

Maandag 7 augustus

“Opstaaaan”, klonk het door het kamp. De Jvg's werden gewekt door het hemelse stemgeluid van **Cavia**. Na de spieren goed losgemaakt te hebben om er een hele dag tegenaan te kunnen genoten we van ontbijtgranen. Daarna was het tijd voor de inspectie. Tijdens de inspectie speelden we het Kaja-Oemfaspel, een spel met veel diepgang dat de kinderen leert omgaan met de voor- en nadelen van een leidinggevende functie. Na de inspectie gingen we naar het speelbos, waar een korte morele opvoeding gehouden werd. Onderwerp van dienst: School. Veel interessanter dan het leek want zo bleek dat **Rigo De bruecker** en **Matise Dewever** de STEAM KILL richting volgen, en dat **Emile Eggermont** volgend jaar vipschool wil doen. Na de morele opvoedingen werd fourage gefloten en legden we fishsticks en aardappelen op het vuur.



Na de hypothetische siësta moest de hele eenheid Dora helpen een lekkere maaltijd te maken, want ze had haar been gebroken. Zo moesten ze in Afrika water dragen in ruil voor bananen, in Azië moesten ze sushi maken, in Amerika popcorn en in Europa kregen ze wijn door op druiven te stampen. Ze moesten ook een paar keer Zwieber, Zwabber en Zwobber weggagen die hun eten wilden stelen. Na het vieruurtje kwam **Ouistiti** ons vergezellen, want die kon niet mee op 3-daagse met de seniors. Daarna was het tijd voor sportproeven: 100m, 400m en verspringen. Alle Jvg's deden hun best, maar soms kan je zo hoog proberen springen als je wil en toch niet van de grond geraken (kuchkuch**Milankuch**hoest). Als souper kregen we kipsla en soep, waarna we zangles hielden, kantine incasseerden en het alweer tijd was voor het avondspel. Er waren 4

opdrachtposten en het was de bedoeling zo goed mogelijk te presteren in ruil voor kaarten. Die kaarten kon je dan op het einde proberen ruilen met de andere groepen, om zo veel mogelijk kwartetten te hebben. Uit dit spel leerden we dat **Rigo De Bruecker, Muna Mann, Mona Deschrijver, Anna Meyskens** en **Gil Declercq** goed probleemoplossend kunnen denken, en dat **Aïthana Nevejans** heel goed rijstkoeken kan eten. De winnaar van het spel was de groep van **Gil Declercq**, die het avondlied mocht inzingen waarna iedereen in zijn bedje ging.

Dinsdag 8 augustus



De Jvg's werden gewekt door het gefluit van vogeltjes (meer bepaald **Wouw**) en warmden even op tijdens de turnles want het zou nodig zijn. Vandaag stond de Technische Omloop namelijk op het programma. Hierbij moeten de JVG's op verschillende posten bewijzen dat hun patrouille de beste theoretische en praktische kennis heeft van de vele aspecten van het scoutisme. Dit is toch niet altijd het geval want zo dacht **Oehoe** dat het verschil tussen het magnetisch en het cartografisch noorden de bermudadriehoek was, en zo slaagde **Rigo De Bruecker** er in een bijl in zijn eigen hoofd te slaan. Gelukkig bleef de schade beperkt, maar iedereen was wel erg geschrokken.

De laatste opdracht van de technische omloop is meestal de leukste (althans, voor de omstaanders) en ook deze keer heeft het commandokoord niet teleurgesteld. Zo is **Emile Eggermont** er twee keer droog over geweest, is **Lena Bernaerts** voor de helft ondersteboven over het water gegaan en wist **Arno Ternier** te beweren dat zes bijna de helft van elf is. Dat mocht hij betalen met een natte beurt. Niet alleen hij, maar ook **Krekel, Pauline Van Hoecke, Muna Mann** en **Matthew De Schryver** namen een verkwikkend bad in de vijver. Na deze hilarische escapades was het tijd voor eten: croutonsoep! Na het eten was het nog zangles, kantine en daarna was het tijd voor een spel over elementen: de JVG's waren in vier groepen verdeeld: Aarde, Water, Vuur en Lucht; en iedere groep mocht slechts één andere groep aanvallen. Als je binnen kons sluipen in het kamp kon je een naam bemachtigen en dan kon je die persoon overnemen. Uiteindelijk won de groep lucht, die zeer dominant was gedurende het volledige spel. Uitgeput, maar met een glimlach op hun gelaat gingen de Jvg's slapen.

Woensdag 9 augustus

“Opstaan in perfect uniform!” De vier woorden die het humeur van elke Jvg ogenblikkelijk een boost geven. We gingen op explo! Na een korte turnles en ontbijt maakte iedereen zich klaar voor een tocht van maar liefst 28,5 km. Maar het was een tocht met een twist want op ieder punt moesten de patrouilles dubbelen om continenten over te nemen. 's Middags gingen we eten in frituur Gigant, en die had zijn naam niet gestolen, want we kregen zowaar emmers vol frieten voorgeschoteld. Rond en wel vertrokken we weer, richting Geel en niet richting Vossemeersen, waar iedereen van overtuigd was. Onderweg kwam er een soort consensus tussen alle Jvg's dat **Matisse Dewever** en **Mona Deschrijver** heel veel leken op Chuck en Blair uit Gossip Girl, alleen had **ArnoTernier** het niet zo goed door want hij dacht dat het over Kulderzipken ging. 's avonds arriveerden we met pijnlijke voeten op het kampterrein van de Klauwaerts, na nog even een konijn gevangen te hebben en 5 km verkeerd gelopen te zijn.

De EL was zo lief ons boterhammen en chips te komen brengen, en dat ging verrassend makkelijk binnen na die emmers frieten. Blij de ogen te kunnen sluiten, begroef iedereen zich in zijn slaapzak.

Donderdag 10 augustus

Iedereen werd langzaam wakker van de zonnestrallen die hun gezicht raakten, en we waren meteen weer klaar om nog 15 km te stappen. Na snel de tenten afgebroken te hebben, de (volgens **Lara Coppens** en **Anna Meyskens**) naar mannendeo stinkende wc gekuist te hebben en ontbeten te hebben, trokken we weer de baan op. We stapten een kort tochtje richting Bobbejaanland. 'Richting', en niet 'naar' want we gingen lasershooten naast Bobbejaanland. Er waren 3 teams: blauw, rood en groen. Blauw won 2x, groen was 2x tweede en Rood was de ultieme verliezer. Omdat iedereen, zoals **Anna Meyskens** zou zeggen, veel pijnspier kreeg, gingen we met de trein terug naar het kampterrein. Hiervoor moesten we nog rennen want bijna hadden we hem gemist. Op de trein deelde **Muna Mann** veel smoelentrekkers uit, en iedereen was gekke bekken aan het trekken. Eenmaal terug op het terrein verzon **Milan Van de Geuchte** volgende tongbreker: Een kattenbos vol met katten is een pattattenbos vol met pattatten en een pattattenbos vol met pattatten is een kattenbos vol met katten. En de leiding had nog een verrassing want vandaag was het barbecue! Een heerlijke verrassing omdat iedereen zo goed had meegestapt op tweedaagse.

Vrijdag 11 augustus

Vandaag werd al vanaf het begin een topdag, aangezien **Caraya** de Jvg's kwam wakken. De turnles was ook superleuk en toen er krentenbrood met chocomelk op het menu stond kon de dag niet meer stuk. Het werd alleen maar beter want het was vandaag kookwedstrijd, waar iedereen al het gehele kamp over bezig was. Vele geniale

uitvindingen passeerden de revue, zoals lookbrood, tortilla, nacho's, taco's, nasi goreng; kortom: een geslaagde kookwedstrijd. De winnaar was moeilijk te beslissen maar de leeuwen brachten toch net dat tikkeltje meer geraffineerdheid.

Opeens kwam brandweerman Luc de Jvg's om hulp vragen want een zware storm had gewoed in Lommel. De Jvg's moesten helpen huizen te herbouwen, vuur te blussen, brandwonden genezen en mensen het leven redden. Maar een probleem moet je bij de wortels aanpakken dus gaven ze Frank Deboosere, de schuldige, nog eens een flinke bolwassing. Vanaf nu zal die niet meer het weer verkeerd voorspellen! Daarna werden de sportproeven afgewerkt, en werden weer enkele olympische records aan diggelen geslagen. Na het avondeten en de kantine speelde we een glow in the dark frisbeespel, maar om de teams uit te maken werd er eerst pang en dikke Berta gespeeld. Hierbij kwamen **Marie Eggermont** en **Arno Ternier** als winnaars uit de bus. Tijdens de frisbeematch zelf bleef het echter op een ex aequo steken: 6-6. Het spel werd een beetje ingekort omdat **Kameleon** in het groot **Mirthe** had geschreven met benzine, en dat dan ontstoken had. Het was namelijk heel jammer dat zij er niet bij kon zijn en iedereen heeft haar heel hard gemist. Hierna ging iedereen rustig slapen.

Zaterdag 12 augustus

Vandaag een grote dag: OVERGANG! Vandaag komt iedereen zijn nieuwe tak te weten, en welke leiding daar bij komt. Eerst nog even wat confituurboterhammen binnenspelen en alles spik en span leggen, waarna we naar de vlakte voor de Jvg-poort gingen. Eerst de TP en de wolven, en dan mochten we eindelijk weten wie de prijzen ging winnen.

Sportproeven: 3. **Anna Meyskens** 2. **Arno Ternier** 1. **Oehoe**

Patrouille van de tochten: de Tijgers

Patrouille van het kamp: de Tijgers

JVG v/h jaar, met 420 punten: **Opvallende Krekel**

De JVG's die overgaan zijn: **Oehoe, Krekel, Gil Declercq, Marie Eggermont, Arno Ternier** en **Elise Van de Veire**

En de leidersploeg van de JVG's volgend jaar is: **Kameleon, Fitis, Cavia, Caraya, Hyena** en **Wouw**

Na deze bagatellen mochten de nieuwe JVG's een eerste keer koken op een houtvuur: Worst met Appelmoes en Pattatten (in de volksmond beter bekend als WAP). Daarna

werden de Jvg's in groepjes van 3 opgedeeld en moesten ze op verschillende posten opdrachten doen in ruil voor geld. Met dat geld konden ze dan onderdelen van een scoutskamp kopen om zo een zo mooi mogelijk kamp te hebben. Het was spannend maar uiteindelijk wonnen



Karel Boogaerts, Milan

Van de Geuchte en **Pauline Van Hoecke** het spel. Na het vieruurtje was het tijd voor een wel heel speciaal spel: kickervoetbal. Iedereen zat in een fietsband vastgeketend aan een boom, en men moest op die manier door ultieme teamskills proberen scoren. Door de inbreng van topkeeper **Théau Versavel** werd het uiteindelijk 7-5. Als avondeten kregen we kruidenkaas voorgeschoteld, maar **Leon Demey** tekende liever een fietser in een chocopot. Er was ook een sanitair probleem want **Karel Boogaerts** mocht van **Matisse Dewever** niet naar de wc gaan. Na het avondeten gingen plots de hemelsluizen open waardoor we noodgedwongen schuilden in de zithoek, en dan maar een quiz hielden. **Caraya** was wel wat op zijn tenen getrapt want hij had er zeer veel werk in gestoken en **Elizabeth Meersseman** viel zomaar in slaap. Na de hersenen tot bloedens toe gepijnigd te hebben in de masterquiz, was het stilaan tijd om dodo te doen, en iedereen ging rustig slapen.

Zondag 13 augustus



“Tuiet tuiet” klonk het en ja, **Wouw** kwam de Jvg's weer wekken. Na een moordende turnles, enkele boterhammen met choco en een korte inspectie besloten we nog eens te kicken. Deze keer won het team van **Cavia** met 5-4. Als middagmaal stond er Spirelli met kaassaus op het menu, en voor **Mona Deschrijver** een beetje gepeperder. Daarna speelden we het Titanicspel. Iedereen kreeg een rang, leeftijd en geslacht, en dat bepaalde hoeveel voor- of nadelen je kreeg. Daarna was het de bedoeling om opdrachten te doen om zo van de zinkende boot in een reddingsloep te belanden. Uiteindelijk overleefden **Gil Declercq, Leon Demey, Krekel, Aïthana Nevejans** en **Krekel** het spel. De rest verdrong (en werd natgemaakt met waterballonnen). Aan **Matisse Dewever** is er duidelijk geen zeeman verloren gegaan want hij probeerde een palingsteek en een beversknoop te leggen rond een sloep, in plaats van een paalsteek en een weversknoop. Iedereen kwam terug tot levend, zodat we konden genieten van Suzy wafels.

Daarna begonnen we de zithoek en de poort al neer te halen. We aten nog wat kalkoenfilet, zongen nog wat en we gingen net in ons bed kruipen wanneer **Lara Coppens** en **Leon Demey** ontvoerd werden door aanhangers van de Romeinse goden. Om Diana, Mars, Bacchus en Vulcanus te behagen moesten de Jvg's over een jachtpad sluipen, met elkaar vechten (waarbij bleek dat **Oehoe** een volwaardige strijder is), wijn drinken en feesten, en vuur brengen naar de smidse van Vulcanus. Uiteindelijk werden **Leon Demey** en **Lara Coppens** vrijgelaten en beloofden de goden de JVG's met rust te laten. Van goden behagen word je wel wat slaperig en dus besloot iedereen maar te gaan slapen.

Maandag 14 augustus

Vandaag stond er niet veel meer op de menu behalve dan afbreken en de kampvuuravond. De dag begon al goed met enkele mysterieuze doorgekapt sjorringen. Daarna werd gewoon alles neergehaald, terwijl iedereen ondertussen nog wat nadacht over grappen en grollen.

's Avonds, tijdens de kampvuuravond, kwamen een boer en zijn kip de kampvuuravond leiden. Toen zij weg waren zijn opeens Asterix en Obelix gearriveerd, die toverdrank aan het brouwen waren. Uiteindelijk werd die getest op **Grizzly** en het bleek te werken want **Grizzly** kon een menhir weggooien. Daarna mocht iedereen nog even praten en dan gaan slapen, met in het achterhoofd dat we morgen naar huis gingen.

Dinsdag 15 augustus

De laatste lootjes wegen het zwaarst, en dat was vandaag duidelijk zichtbaar. Ook een uurtje terug in de tijd gaan deed helemaal geen deugd, en de kleinste balk verslepen kostte een immense inspanning van iedereen. Gelukkig hebben alle Jvg's die inspanning toch geleverd, en hebben we alles perfect kunnen opkuisen en camoufleren, want een scout laat slechts twee dingen achter. Wanneer de bus er was konden we nog een allerlaatste keer genieten van de heerlijke keuken van de stam, en dan de bus op en huiswaarts. Het kattenbos werd steeds kleiner, tot het maar een puntje aan de horizon meer was, en toen kwamen we thuis. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat het een onvergetelijk kamp en jaar is geweest.

Het enige dat nog in dit boekje moet komen te staan, is een dikke vette D.A.N.K. U. voor EL Fret en Hert, voor de stam die toch altijd zo lekker kookt en zo veel meer fixt, voor de leidersploeg die er ieder jaar, iedere week staat en niet te vergeten voor de kinderen, zonder wie er geen scouts zou zijn! Tot de volgende keer!

Uw charmante verslaggever
Positieve Caraya

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25) Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 16 september 2017, 14u00 – 17u30

Verkeerd lopen op tocht, daar moet je voor vrezen. Met alle chinezen maar niet met den dezen. Daarom leren we vandaag kaartlezen. Neem jullie vriendjes mee, dat is een goed idee.

Zaterdag 23 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 7 oktober 2017, 10u00 – 17u30

Vandaag gaan we op pad, maar we worden ook een beetje nat. Neem **kaartleesmateriaal, zwemgerief en 5 euro** mee.

Zaterdag 14 oktober 2017, 14u00 – 17u30

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee dat is het niet, het is megakoekman die je aan de hemel ziet. En hij heeft hulp nodig ze te verkopen!

Zaterdag 21 oktober 2017, 14u00 – 17u30

Heb je een kneuzing of heb je een snee? Dan is een cursus EHBO wel een goed idee.

Zaterdag 28 oktober 2017 – woensdag 1 november 2017

De blaadjes dwarrelen naar beneden, **herfstkamp** is alweer een jaartje geleden

Zaterdag 4 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 november 2017, 10u00 – 17u30

De seniors organiseren iets voor ons. Meer info volgt nog.

Zaterdag 18 november 2017, 14u00 – 17u00

Even onze persoonlijke maten meten, voor we overheerlijke spaghetti eten. **Meetlat** niet vergeten! De avond eindigt een halfuurtje vroeger door de spaghettiavond, dat moest je al weten als je al langer in de scouts hebt gezeten.

Zaterdag 25 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 2 december 2017, 10u00 – 17u30

Aï die laatsten, vandaag gaan we schaatsen. **Handschoenen en 5 euro** in jullie rugzak plaatsen, anders begeef je je (niet) op glad ijs, breng ook allen een cadeautje mee, dan zijn de sint en zijn pieten tevree.

Zaterdag 9 december 2017, 14u00 – 17u30

Examens zijn lastig, de leerstof soms veel daarom spelen we spelletjes, kleintjes en veel.

Zaterdag 16 december 2017, 14u00 – 17u30

Wat te doen op zaterdagmiddag in december? Komt dat zien and you will always remember!

Zaterdag 23 december 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 december 2017

Geen vergadering

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Grootkamp 2017

Voorkamp (30 juli – 4 augustus)

Hier was het dan, het moment waar iedereen het hele jaar naar uitgekeken heeft, Groot Kamp 2017. Nadat de VG's afscheid hebben genomen van mama, papa, broer en zus vertrokken ze richting Lommel. Eenmaal aangekomen, was het tijd om de camions uit te laden en de eerste tenten op te zetten.

Ook dit jaar was het voorkamp vol verrassingen. Eerst was het bomendag, zoals altijd stond boswachter **Luc** voor ons klaar, om ons te voorzien van alle balken die we nodig hadden om onze constructies te maken. Iedereen werkte dit jaar uitzonderlijk goed mee en we keerden terug met 402 bomen.

Ook werden we op een ochtend wakker met nieuwe totems, zijnde: **Ramon Demey** of **Dartele Picus**, **Simon Vershelde** of **Teruggetrokken Klipdas**, **Gilles Dewever** of **Onbesuisde Toco**, **Merel Geyskens** of **Gereserveerde Tarbagan**, **Amélie Michiels** of **Goedlachse Hoopoe** en **Tenzin Hoflack** of **Ondeugende Alpaca**.

Zes dagen chillen was zeker geen optie: er moesten poorten, zithoeken, douches en patrouillehoeken gemaakt worden. Onze poort werd ontworpen door pioniers **Wolf** en **Raaf** en onze zithoek door mede pioniers **Kapucijnaap** en **Sika**. Bij de zithoek moesten er redelijk wat aanpassingen gebeuren aangezien de 402 bomen toch niet genoeg bleken te zijn voor de hele eenheid. Niet getreurd, met een beetje creativiteit zetten we toch een mooie zithoek neer.

Ook vertrokken er weer een aantal op woudloper. Dit jaar bij de VG's waren dat **Wolf** en **Sika**, die 24 uur alleen in een bos moesten doorbrengen. Ondanks de vele regenbuien die het zeker niet makkelijker maakten, kwamen ze ongedeerd terug en slaagden ze met vlag en wimpel.

Toen de poort, de douches en de materiaaltent af waren en de zithoek vorm begon te krijgen, begonnen we ook aan onze patrouillehoeken. Gecoördineerd door de PL's zagen deze er al snel tip top in orde uit. Maar goed ook, aangezien alles af moest zijn voor de leukste dag van voorkamp: offday. Bestaande uit een kort ontbijt, een paar laatste aanpassingen en dan een paar mooie uurtjes zwemmen en wassen in het zwembad, zodat we helemaal proper en ontspannen aan het kamp konden beginnen.

Zaterdag 5 augustus

Alles stond klaar om aan het echte kamp te beginnen. De eerste inspectie werd gemaakt, de barbecue werd aangestoken en de jongere kinderen kwamen langzamerhand toe. Na een spannende wedstrijd frisbee mochten ook wij aanschuiven voor het middageten en dag zeggen tegen onze bezoekers.

Tijdens een hevige regenbui, zorgden we er met spaden en schoppen voor dat niet al onze tenten overstromden en groeven we kanalen en grachten alsof we nog nooit anders hadden gedaan. Toen de meeste ouders afscheid hadden genomen en huiswaarts keerden, speelden wij voor de eerste keer dit kamp voetbal. Hierbij werden er een paar “zwaar chaud” goals gemaakt die wel moesten tellen.

Het werd alweer later en dus was het tijd om gezellig onder onze eetshelters te kruipen en aan ons avondmaal te beginnen. Iedereens buikje was gevuld en het duurde niet lang voor er een hulpkreet klonk van onder onze zithoek. De wereldleiders hadden ons nodig om Donald Trump van de troon te stoten. Hiervoor



moesten we in verschillende groepen allemaal opdrachten volbrengen. Met een mooie zonsondergang in de rug begonnen we eraan. We klommen over de Berlijnse muur, leerden boogschieten, zongen en dansten op een wel heel speciaal lied en staken de vijver over met een vlot. Die laatste opdracht verliep iets minder vlot bij **Margot Despriet**: zij kwam minder droog aan de overkant. Toen alle opdrachten waren doorstaan was het tijd om Trump en zijn volgelingen onschadelijk te maken. De wereld was gered en met een zeer veilig gevoel konden we in onze tenten kruipen.

Zondag 6 augustus

Al veel te snel werden we gewekt voor een speciale turnles van **Katta**, waarin onze samenwerking werd verstevigd door een paar keer de wave te doen en als een trein terug te keren naar onze patrouillehoeken. Na een paar boterhammen met choco vlogen we er meteen goed in. Het was namelijk technische omloop! De dag om te testen of we al onze technieken wel goed genoeg beheersten.

Zoals altijd hing er ons weer een tocht over het commandokoord boven het hoofd en gelukkig kwamen **Ilona Lust** en **Alix De Boever** net op tijd toe om hun patrouilles bij te staan. Toen iedereen aan de overkant was geraakt, besloten **Gaai** en **Vos** om ook hun kans te wagen. Daar kregen ze al snel spijt van, aangezien ze beide ondergedompeld werden in de vijver; door een beetje duw- en trekwerk van de Verkenners.

Nadat iedereen weer droge kleren aanhad, was het tijd om pannenkoeken te bakken. Zoals altijd mislukten de eersten en kwamen daarna pas de eetbare. Uiteindelijk had iedereen zijn buikje rond gegeten en was het tijd voor een geïmproviseerde zangles, waarbij **Toco** een wel heel speciale versie van het lied “10 kleine negers” voor ons zong. Na een heerlijke traktatie van **Kapucijnaap**, maakten we ons klaar voor het avondspel. Het was een sluipspel dus moesten we elkaar eerst schminken. Iedereen zag er goed

gecamoufleerd uit, behalve **Picus**, die eerder op een clown leek. De 4 verschillende groepen deden hun best om zo veel mogelijk opdrachten te volbrengen, maar tegen het einde van de avond moesten we besluiten dat groep 3 met een grote voorsprong won. Na ons rustgevend avondlied gefluisterd te hebben kropen we allemaal in onze slaapzakken.

Maandag 7 augustus

Netjes aangekleed stond iedereen buiten, opnieuw klaar voor een opwekkende ochtend gymnastiek. We werden nog opgewekter toen ons ter oren kwam dat er cornflakes op het ontbijtmenu stond. Toen ook de inspectie was afgerond en alle afwassen gedaan, verdeelden we ons in 2 groepen voor een uurtje baseball. Een paar homeruns later was het alweer tijd voor het middageten. Patat en fishsticks smaken altijd goed en zo hadden we weer genoeg energie voor een beetje voetbal en cubs. Ook werd er een zeil over de zithoek gespannen, zodat we niet helemaal weggerend zouden worden.

Bij het avondeten bekende **Joshua Naessens** dat hij een Youtube kanaal heeft onder de naam 'Eastplay' en al snel was iedereen ondersteboven van zijn fantastische video's en vooral van zijn intro. Allemaal abonneren!

Ook was er weer een geweldige zangles voorbereid door **Ilona Lust** en **Alpaca**. We zongen vele klassiekers met als kers op de taart 'Verliefd' van Laura Omloop. Zo waren we helemaal klaargestoomd voor het avondspel van vandaag. Er zou veel gevochten moeten worden, maar eerst moesten we genoeg geld verzamelen om betere wapens te kunnen kopen. Bij **Picus** ging dit wat trager aangezien hij in het casino niet veel hoger gooide dan 31. **Benjamin Meersseman** had een redelijk grote mond en bij de gevechten ging het er hevig aan toe, waardoor zowel **Joshua Naessens** als **Toco** verwondingen opliepen. Helemaal uitgeput door het vele vechten, sloten we allemaal onze oogjes en waren we snel in droomland.

Dinsdag 8 augustus

De meesten werden vandaag wat vroeger gewekt door het tikken van regendruppels op de tenten, maar niet getreurd, de turnles van Gaai verwarmde onze lichamen volledig! Na het ontbijt en inspectie, speelden we 'iemand is hem niemand is hem'. Hierbij overheerste **Klipdas**, en maakte hiermee veel mensen een beetje boos. Ondertussen oefenden de pioniers volop hun knopen, want vandaag was de dag dat ze hun 40 knopen moesten leggen. Spannend!

Toen de boontjes waren gedopt en gekookt, begonnen we aan het middagspel. Het was een variant op Risk waarbij er veel hout gekapt moest worden en er veel voedsel verzameld werd. **Kantjil** kookte zelf pasta voor **Katta** om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor zijn team. Mede daardoor won het team van **Kantjil** nipt van het team van **Toco**, die vergeten was zijn geld af te geven.

Bij het 4-uurtje stelden de leiding quizvragen in ruil voor koeken. Uiteindelijk werden er alleen nog vragen gesteld aan **Joshua Naessens**, onder andere de vraag: "Hoe spel je 'professor'?". Geen extra koek voor Eastplay. Nu was het tijd om ons eens grondig te wassen en even te chillen in de hangmatten. Na onze soep en boterhammen trokken de VG's naar de tweede vijver voor een groot en rustgevend kampvuur. We kropen allemaal dicht samen in de tenten en genoten van onze welverdiende nachtrust.

Woensdag 9 augustus

Een uur vroeger dan normaal werden we gewekt door de leiding. Vandaag vertrokken we op 2-daagse. Met ons uniform aan en onze rugzak op de rug gingen we op weg. Sommigen hadden last van blaren, maar stoppen was geen optie dus beet iedereen op zijn tanden.

Alle patrouilles stapten stevig door, maar de Stieren gingen een stap verder. Elk punt kwamen ze al lopend aan, PL op kop en de anderen aansporend. Ze staken de Condors zelfs even voorbij, maar liepen daarna verkeerd, dus werd hun voorsprong weggewerkt. Ook de Pythons hadden soms moeilijkheden om de weg te vinden. 's Avonds sliepen we op een weide bij een plaatselijke boer. De meisjes van de Piranha's stootten op een klein obstakel, ze vonden hun haringen niet en moesten dus een beetje improviseren om hun tent 'slaapbaar' te maken. Toen iedereen geïnstalleerd was, gingen we eten in



een frisse frituur in de buurt. Daar konden we allemaal een beetje uitblazen en voetballen met het zoontje van de uitbaters. Na nog een beetje praten met de tentgenoten, vielen we in een diepe slaap. Morgen stond weer een zware dag voor de boeg.

Donderdag 10 augustus

Het was een regenachtige ochtend en niet elke tent was nog droog vanbinnen. Zeker de oudere tentjes hadden de zware regenval niet kunnen afstoten en dit hadden de leiding en **Chinchilla** zeker ondervonden. Geen tijd voor geneut, na een snel ontbijt onder de schuur, tussen de kippen en koeien, vertrokken de patrouilles weer richting volgend punt.

Het duurde niet lang of de kwaaltjes van de vorige dag staken weer de kop op, maar met Meracoli pasta en een bezoek aan Center Parks in het vooruitzicht, hield iedereen goed vol. In het zwembad zelf genoten we volop van de bubbelbaden en glijbanen, al deed het pijn om van glijbaan naar glijbaan te stappen. Na een goede douche stonden we allemaal snel weer buiten.

Er klonken een paar ontstelde schreeuwen toen we te weten kwamen dat we terug gingen stappen in plaats van met de bus terug te keren. Aangespoord door de leiding en degenen die nog boordevol energie zaten, hielden we de pas erin. Allemaal kraaiden we 'victorie' toen het kampterrein in zicht kwam. Al snel hadden we andere kleren en schoenen aan en maakten we ons klaar voor de barbecue samen met de JVG's. Toen verschillende VG's in slaap begonnen te vallen aan tafel, doorstonden we voor de laatste keer die dag de pijn van stappen naar onze tenten en vielen in slaap zelfs voor we onze ogen dicht deden.

Vrijdag 11 augustus

Al wrijvend in onze ogen kropen we uit onze tent, na een goede stretching tijdens de ochtendgymnastiek konden we weer beginnen aan opnieuw een spannende kampdag. Na een paar zoete rozijnenboterhammen en voor de liefhebbers thee of koffie, was het weer tijd voor een grondige inspectie. Die verliep niet zo vlekkeloos en veel spullen werden buiten gesmeten. Eén jongentent werd zelfs helemaal leeggehaald omdat er niet geveegd was.

Toen iedereen zijn spullen terug had gelegd en de tenten geveegd waren, begonnen we aan de kookwedstrijd. Per patrouille probeerden we de leiding te overtuigen van onze superieure kookkunsten. De Stieren gingen helemaal op in presentatie, de Piranha's bakten een artisanale pizza, de Condors pakten uit met taco's en de Pythons kozen voor een klassieke pasta carbonara. Iedereen had meer dan genoeg gegeten en de afwas was gedaan.

Omdat de kookwedstrijd opnieuw een beetje uitliep, speelden we geen middagspel vandaag. We besteedden onze middag aan een filmpje maken, voor **Zwaan** en **Myrthe Lermytte** die niet mee konden op kamp dit jaar. Met **Toco** als regisseur gaven we een rondleiding doorheen het hele kamp. Daarna kregen we tijd om te douchen en zongen de meisjes luidkeels alle liedjes waar ze konden opkomen. Tijdens en na het avondeten waren er een paar bezemgevechten te aanschouwen. Deze werden gelukkig afgebroken voordat er gewonden vielen.

Het was alweer tijd voor het volgende avondspel. We werden opnieuw verdeeld in teams en moesten op zoek gaan naar wapens en bescherming in het bos. Doordat er 2 groepen samenwerkten, waren de andere al snel uitgeschakeld en na een zeer verwarrend en chaotisch eindgevecht was het niet duidelijk wie er gewonnen had. Toen we **Hoopoe** uit de bosjes hadden gehaald, die daar op haar team wachtte konden we het avondlied inzetten en onze vertrouwde nestjes in sukkelen.

Zaterdag 12 augustus

“VG's opstaan in uniform!”, iedereen stapte vol spanning naar buiten. Vandaag was namelijk overgang. De dag waarop we te weten krijgen wat volgend jaar voor ons in petto heeft. Na een turnles boordevol vreemde geluiden en een vluchtig ontbijt trokken we met z'n allen naar de JVG vlakke.

Dit jaar werden er weer veel prijzen uitgedeeld. Proficiat aan (on)betrouwbare **Wolf** die dit jaar de sportprijs kreeg. **Toco** werd VG van het jaar en kreeg daarvoor een mooie prijs. Zeker verdiend werden de Stieren patrouille van de tochten en werden de Piranha's patrouille van het kamp gekroond. Er werd ons meegedeeld hoe de leidersploegen eruit zullen zien volgend scoutsjaar en wie er overging naar de volgende tak.

Ook dit jaar waren er een paar emotionele momenten en werden er een paar traantjes gelaten. Een paar groepsknuffels later was het tijd om de nieuwe VG's te verwelkomen en voor 7 van de oude VG's was het tijd om plaats te nemen in het seniorkamp.

Daar speelden we vooral gezelschapsspelen en maakten we een lekker middagmaal. Dat lag bij sommigen een beetje zwaar op de maag en dat was zeker 's avonds te merken. Bij de VG's werd de doop voorbereid en werden de standaard overgang spelen gespeeld. Met een gerust hart en veel zin in volgend jaar werden we naar onze bedden gestuurd en vielen we snel in slaap.



Zondag 13 augustus

Wat is leuker dan wakker worden met allemaal complimentjes? Niet veel. Nadat ons ego helemaal was opgekrikt en we ontbeten hadden, haalden we de Uno kaarten boven en kaartten we erop los tijdens de inspectie.

Aangezien het zondag was en op aanvraag van de VG's trokken we naar het Speelbos voor een morele opvoeding. We sprongen van het ene onderwerp op het andere en konden onze harten luchten over het kamp, dat stilletjes aan ten einde liep. Toen we terug kwamen, was het tijd om onze macaroni te maken. **Thibault Versavel** vond dat er nog 1 ding miste aan zijn bord, een beetje zout, maar toen het deksel van het zout viel en heel zijn bord bedekt was, had hij toch iets minder honger.

We werden geïnformeerd dat we best kleren aandedden die vuil mochten worden voor het middagspel van vandaag. Vol angst begaven we ons naar de afgesproken plek, waar 2 zeilen, een tuinslang, verf en 4 potten bruine zeep klaarstonden. We voelden de bui al hangen en het duurde niet lang voor we allemaal een andere haarkleur hadden en

vol glibberige zeep zaten. Nog nooit hadden we zo veel zin om ons te wassen en dus was het een echte race naar de douches.

Na het 4-uurtje was het alweer tijd om de poort en de zithoek af te breken. De constructies waar we 4 dagen hard aan hadden gewerkt lagen binnen 2 uurtjes helemaal plat, met pijn in het hart namen we afscheid. Na het avondeten zongen we uit volle borst alle liedjes waarop we konden komen, want de zangles mocht niet stilvallen! Toen we dan uiteindelijk toch uitgezongen waren, was het tijd voor het laatste avondspel van dit scoutsjaar. Een maffiaspel waarbij we zoveel mogelijk plekken van de Gentse Feesten moesten opkopen. Opdrachten doen was de boodschap, er werden veel gedichten geschreven en er werd zelfs voorgesteld om naakt rond de heide te lopen. Tussen de opdrachten door probeerde iedereen het vissenraadsel te kraken. Hierbij ontstonden heel wat frustraties en ook de leiding wou graag de oplossing kraken. Vreemd, zo moeilijk was het niet. Op het einde van het spel had **Joshua Naessens** samen met zijn maffiafamilie de meeste plekken opgekocht en wonnen zij dit avondspel. Het was weer tijd voor het avondlied en daarna ons bedje, 1 ding was zeker, er zou veel gedroomd worden over vissen deze nacht.

Maandag 14 augustus

De laatste dag was aangebroken, en als een pijl uit een boog begonnen we aan de afbraak. Sommigen moesten al wat meer opletten dan anderen dat ze niet in putten vielen, of dat ze balken tegen hun hoofd kregen. De vuurtafels werden pas afgebroken na het middageten en ook de tafels waren toen aan de beurt.



Tegen de avond verplaatsten we ook onze bedden en werden **Klipdas** en **Joshua Naessens** gevraagd om 1 van de kampvuren te maken deze avond. Toen alles eruit zag alsof we er nooit geweest waren, was het tijd om te brainstormen over welke mopjes we zouden vertellen die avond.

Al snel stonden onze dassen op onze hoofden en zaten we allemaal met onze zangbundels klaar. Al snel waren we uit volle borst aan het zingen, samen met Kip en Boer Mike. Die soms eens een eitje liet vallen. Later werden zij vervangen door Asterix en Obelix. Er werd hard gelachen met alle mopjes van de takken en er werd veel gedronken van de toverdrank van de presentatoren. Helemaal hees zongen we nog snel een verjaardagslied voor Margot en rolden ons daarna op in onze slaapzakken.

Dinsdag 15 augustus

Nadat we alle kindjes hadden uitgezwaaid en de bus was vertrokken richting Gent, stond ons nog een laatste dag hard werken te wachten. 's Avonds was er kaas in overvloed en aten we tot we niet meer konden. Toen ook iedereen zijn gsm's terug had, kon de pret helemaal niet meer op. Eenmaal in onze tent schrokken we nog een paar keer goed van de jongens, die hun hoofden door de raampjes van onze tent staken, maar iedereen viel toch snel in slaap.

De volgende ochtend stonden we weer wat vroeger op om de laatste tenten snel af te breken en was het weer tijd om de camions in te laden. We keerden snel terug naar Wondelgem en werkten dubbel zo hard om zo snel mogelijk thuis te geraken.

Het was weer een topkamp! Bedankt aan de leiding voor alle spelen en activiteiten, bedankt aan de eenheidsleiding om alles te organiseren, bedankt aan de stam voor al het lekkere eten en bedankt aan de VG's om er te zijn en jullie best te doen! Tot de volgende!

Uw verslaggever ter plaatse,
(on)Bescheiden Sika

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Berekende Dingo
 Takleider VG's
dingo@dezwaluw.org
 0471/63.97.84

Zaterdag 09 september 2017 14u00-17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Er wordt eens snel overlopen hoe je een kleinspel maakt zodat iedereen een leuk balspel kan bedenken om het komende jaar te spelen.

Zaterdag 16 september 2017 14u00-17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Vandaag smijten we de koffers van kamp eens open om te zien of deze allemaal even proper zijn weg gestoken.

Zaterdag 23 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 07 oktober 2017 10u00-17u30

Openen en sluiten in de **Blaarmeersen!** Vandaag spelen we een groot spel in de blaarmeersen. Vergeet zeker je zwemgerief, sportschoenen en lunchpakket niet.

Zaterdag 14 oktober 2017 14u00-17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** We smijten eens de trekkerstentjes open en kijken of deze nog in orde zijn na 2-daagse. Er worden ook vele spelletjes gespeeld.

Zaterdag 21 oktober 2017 14u00-17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Vandaag zorgen we ervoor dat jullie allemaal klaargestoomd zijn om op grootkamp de signalen van de leiding te begrijpen.

Zaterdag 28 oktober 2017 -Woensdag 1 november 2017

HERFSTKAMP!! Alle info in de kampfolder!

Zaterdag 04 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 november 2017 10u00-17u30

We worden vandaag verrast door een activiteit georganiseerd door de seniors!
Verdere info volgt :)

Zaterdag 18 november 2017 14u00-17u30

Openen en sluiten in **Wondelgem!** Iedereen kan de standaardknopen waarschijnlijk wel al, maar vandaag focussen we eens op nieuwe knopen. Half uurtje minder lang wegens spaghettiavond!!

Zaterdag 25 november 2017

Geen vergadering wegens leidersweekend

Zaterdag 2 december 2017 10u00-17u30

Eerste patrouille vergadering! Verdere info volgt :)

Vrijdag 08 december 2017 19u00-22u00

Avondvergadering! Openen en sluiten in **Wondelgem!** Breng allemaal een pakje mee ter waarde van €10. Via een spel komen we te weten wie eerst mag kiezen tussen alle leuke cadeau's

Vrijdag 15 december 2017 19u00-22u00

Avondvergadering! Openen en sluiten in **Wondelgem!** We beleven een rustige vrijdagavond met een filmke en wat chipkes :)

Zaterdag 23 december 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 december 2017

Geen vergadering

Artikel Seniors Grootkamp 2017

Voorkamp (30 juli – 4 augustus)

Vroeg uit de veren! Het kamp begint! Met z'n allen richting Lommel om de camion uit te laden. Alles verloopt vlot en we zijn klaar om de volgende dag op bomendag te vertrekken: meer dan 400 bomen geveld met behulp van onze goede vriend boswachter Luc. Moe maar voldaan gingen we slapen. De volgende dag werden we met een verrassing gewekt: **Michiel Vindevogel** was nu **Inschikkelijke Argali!** Opgewekt beginnen we met bouwen: de vuurtafel, de eettafel, de toren en de poort. Tegen de 6^{de} dag was dit allemaal gereed en waren we klaar om op offday te vertrekken. Die avond was er nog tijd voor een potje voetbal met de andere takken waar **Ouistiti** helaas zijn voet omsloeg.

Zaterdag 5 augustus

Bezoekdag! De ouders en de kleintjes komen toe op onze heerlijke barbecue. Omdat **Otter** en **Ouistiti** naar het ziekenhuis zijn gaat het middagspel niet door en de rest van de seniors helpen wat mee met de andere takken en bij de stam. Het avondspel was meteen al het eenheids avondspel: Trump heeft de wereld overgenomen maar hij heeft beloofd om de macht te geven aan de leider die de meeste continenten achter zich kan krijgen, maar toen puntje bij paaltje kwam wou hij toch niet zijn macht afgeven en moesten we hem platleggen.

Zondag 6 augustus

Na het ontbijt was het al snel tijd om aan het middageten te beginnen, we mochten namelijk 2 dagen voordien een lijstje met ingrediënten indienen om vandaag een uitgebreide maaltijd klaar te maken. Op het menu stond als voorgerecht parmaham met meloen, als hoofd-plat pasta met tomatensaus en 4 kazensaus en als nagerecht chocoladefondue met fruit selectie. Na dit feestmaal (en een grote afwas) was het tijd voor het middagspel van **René Rombouts** en **Argali**: door opdrachten en beleggingen was het de bedoeling om zoveel mogelijk geld te verzamelen, de beleggingen stegen of daalden aan de hand van een code die te kraken was door tips te verzamelen. Op het einde kwam **Fennek** als winnaar uit de bus maar had niemand de code gekraakt.

Als avondeten kregen we heerlijke taart die over was van de bezoekdag. In plaats van een avondspel gingen we geocaching. Voor degene die niet weten wat dit is: met een speciale gps volg je een route die je langs verschillende punten brengt waar je een raadsel of een opdracht moet uitvoeren. De tocht verliep lichtjes moeizaam aangezien **Ouistiti's** enkel nog steeds niet meekon en hij op een karretje door zand en gras werd voortgetrokken. Na een lastige maar fijne wandeling kropen we in ons bed.

Maandag 7 augustus

We stonden fris op en aten cornflakes als ontbijt. Tijdens de afwas en de inspectie hadden **Argali** en **Jakhals** een vlieg gevangen en aan een touwtje gehangen. Met Urbanus in het achterhoofd doopten ze hem Amedee. Als middageten waren het fishsticks die we niet warm kregen, gelukkig kregen we een lading warme fishsticks van de stam. Hierna was het tijd voor het eenheids middagspel: Dora wou over heel de wereld reizen om van overal het eten te proeven, helaas had ze haar voet gebroken en kon ze de continenten niet bezoeken. De hele eenheid werd in groepen verdeeld en deze bezochten verschillende landen om daar lokale delicatessen te halen, zo kon Dora toch nog proeven van de lekkernijen. Toen Dora uitgewuifd was werd het tijd voor de seniors om te vertrekken op 2.5 daagse. Met de rugzak op de rug vertrokken ze met de trein richting Hasselt. Hier gingen ze vroeg slapen om morgen lekker fris te zijn.

Dinsdag 8 augustus

We starten de dag met een heerlijk ontbijt en vervolgens een stadsspel te spelen in Hasselt: de seniors waren zombies of helden De helden moesten de zombies verslaan en de zombies moesten naar een bunker geraken om zich te verschuilen. Dit gebeurde allemaal aan de hand van gps'en. Toen dit was afgerond vertrokken we richting de tussenstop in kleinere groepjes. Beetje bij beetje kwamen we aan op de camping waar we gingen overnachten, wanneer plots enkele stamleden en **Ouistiti** (die was achtergebleven omdat hij zijn enkel had gekneusd) daar aankwamen om hun eten te brengen. Toen deze terug vertrokken kropen de seniors moe maar voldaan in hun tentje.

Woensdag 9 augustus

Vroeg op want we hadden een zware tocht voor de boeg: 65 kilometer langs een wandelpad, maar het pad was toch niet zo duidelijk: **Jakhals**, **Otter** en **René Rombouts** waren namelijk verloren gelopen. Een vriendelijke man heeft hen dan afgezet aan Lommel station en van daar kenden ze de weg. toen ze aankwamen konden ze zich voor de barbecue neerploffen die **Ouistiti** samen met enkele stam en eenheidsleiding had klaargezet (special thanks to **Guppy**). De lange tocht had de seniors zeer vermoeid en ze besloten om vroeg in hun bed te kruipen.

Donderdag 10 augustus

Na het ontbijt stonden de seniors voor een verrassing: hun veldbed, slaapzak en valies waren gekidnapt! Dit was voor het 24u spel door **Fennek**. Het bestond uit opdrachten uitvoeren, hints vinden die verspreid waren over het terrein, raadsels oplossen en black stories spelen. Op het einde hadden enkel **Argali** en **Otter** al hun spullen bij elkaar gevonden. De rest moest op de grond slapen zonder hun veldbed. De slaapzakken werden bemachtigd door in de 2de vijver te zwemmen en iets op te duiken. De valiezen werden bemachtigd door met een magneet een puzzelbox te openen. Deze magneet

kon je vinden door hints op te lossen, maar **Jakhals** en **Ouistiti** waren bij 1 van de geocaching posten van het begin van het kamp een magneet gaan halen om deze doos te openen. Alhoewel het niet de bedoeling was liet **Fennek** het toe. Tenslotte vond je je veldbed door over heel het terrein stukken van een coördinaat te verzamelen, als je dit ingaf kwam je op de locatie van je veldbed.

Vrijdag 11 augustus

Een normale, rustige dag voor de seniors. We kregen warme chocomelk als ontbijt en maakten volledig zelf onze nasi goreng. In de hete pan hebben **Argali** en **Otter** nog heerlijke onionrings gemaakt. Tijdens de siesta deden de cartografers hun laatste proef om de badge te behalen. Als middagspel speelden we: bang!, een western spel waar verschillende outlaws elkaar probeerden afknallen door middel van opdrachten die allemaal met schieten te maken hadden: darts, pijl en boog en loodjesgeweer schieten. Als avondeten aten we boterhammen met hespenworst en het avondspel was door **Otter** en **Ouistiti**: je moest punten verzamelen door moeilijke vragen op te lossen, maar je kon willekeurige antwoorden krijgen of een kans op een makkelijkere vraag door een opdracht te doen. De winnaar was **Jakhals** met vlak erachter **Leeuw**. Vol spanning gingen we slapen, het was de volgende dag namelijk overgang!

Zaterdag 12 augustus

Overgangsdag! Als ontbijt kregen we confituur voor op de boterham, en met de pindakaas die **Ouistiti** mee had was dit heerlijk. Hierna deden we nog een quizronde en toen was het al tijd voor overgang! Er werden geen prijzen uitgereikt maar wel enkele brevetten: **Argali** behaalde zijn 2^{de} klas en daarmee ook zijn totem, daarbovenop behaalde hij ook nog zijn woudloper en samen met **Jakhals**, **Koedoe** en **Otter** hun zilveren kroon. Dan gaan we nu over naar de overgang: **Argali**, **Koedoe** en **Ouistiti** gaan naar de teerpoten leiding geven, **Otter** en **Jakhals** bij de wolven, **Fennek** wordt hoofdmoderator bij de seniors en **Leeuw** en **René Rombouts** gaan allebei niet in het leidersteam en voegen zich bij de stam. Iedereen ging bij zijn nieuwe tak dus over de rest van de dag valt er niet veel te vertellen.

Zondag 13 augustus

Opnieuw een rustige dag voor de seniors. Na een stevig ontbijt, een chille voormiddag en een heerlijk middagmaal gaven de seniors in verschillende groepen een middagspel aan een andere tak: **Koedoe**, **René Rombouts** en **Otter** bij de wolven en **Jakhals**, **Argali** en **Ouistiti** bij de teerpoten. Dit verliep vlot en ze kwamen weer samen op hun terrein. Na zoveel lastige dagen kamp besloten ze om in plaats van een avondspel, op de heide naar vallende sterren te gaan kijken. Met slaapzak in de hand gingen we op weg naar het midden van de heide en we zagen veel mooie vallende sterren, maar het duurde niet lang voor een groot deel van de groep in slaap viel. Uiteindelijk werd iedereen toch gewekt en keerden ze terug om toch in hun eigen tent te slapen.

Maandag 14 augustus

Het kamp liep zo stilaan op zijn einde en het kamp werd afgebroken, er was dus weinig tijd om nog spelen te doen. De toren en de poort worden afgebroken en de tenten worden geleegd en opgevouwen. 's Avonds is het nog tijd voor de kampvuuravond gepresenteerd door **Otter** en **Caraya**, in de eerste act presenteren ze als kip en boer en in de 2de als Asterix en Obelix. Na deze avond vol jolijt is het alweer bedtijd.

Dinsdag 15 augustus

De rest van het kamp wordt helemaal opgeruimd en de kinderen gaan naar huis met de bus. De seniors blijven nog achter samen met leiding en stam om de laatste restjes op te ruimen en de volgende dag de camion in te laden.

Woensdag 16 augustus

De camion wordt geladen en de seniors vertrekken naar huis. Na een supertof jaar vol belevenissen nemen we afscheid van de seniors en gaan we allemaal onze eigen weg, met of zonder scouts.

Dit was jullie verslaggever ter plaatse: **Animerende Ouistiti**

Programma Seniors

Zaterdag 2 september, 14u00 – 17u30

Geen tijd voor een trage start. We kijken eerst snel eens onze koffers na en dan beginnen we meteen met het plannen van onze midweek. We tonen ook de lijst met opdrachten die de seniors doorheen het hele jaar moeten vervullen.

Zaterdag 9 september 2017, 14u00 – 17u30

We starten/stoppen aan De Muze, werken verder aan de planning voor de midweek en doen wat kleine spelen tussendoor.

Zaterdag 16 september 2017, 14u00 – 17u30

We spreken opnieuw af aan De Muze en maken de planning van de midweek af. We beslissen ook definitief naar welk land we gaan op ons buitenlands kamp.

Zaterdag 23 september 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 september 2017

Geen vergadering

Zondag 1 oktober 2017 – zaterdag 7 oktober 2017

Midweek!!! Be there (tijden worden nog besproken)

Zaterdag 14 oktober 2017, 14u00 – 17u30

Doorheen de dag kijken we eens naar de hamers en bijlen voor ze te schilderen. We trekken de vergadering door naar 's avonds waar we met z'n allen naar de voetbal gaan kijken. Nen echte Genteneire es nenbuffalo!!!

Zaterdag 21 oktober 2017, 14u00 – 17u30

Pionierszithoek op het terrein onder leiding van Balder en Picus.

Zaterdag 28 oktober 2017 – woensdag 1 november 2017

Herfstkamp

Zaterdag 4 november 2017

Geen vergadering

Zaterdag 11 november 2017, 10u00 – 17u30

We doen een eenheidsactiviteit (waar valt nog te bepalen)

Zaterdag 18 november 2017, 14u00 – 17u00

Het is spaghettiavond namnamnam. We blijven in Wondelgem en zijn ter beschikking als er hulp nodig is en maken ondertussen de zithoek af.

Zaterdag 25 november 2017 – zondag 26 november

Leidersweekend

Vrijdag 1 december 2017, 19u00 – 22u00

De vrijdagavond vergaderingen zijn begonnen. We kijken eens om lasershootguns te huren en zoeken een leuke locatie om elkaar eens denkbeeldig morsdood te schieten en zo alle denkbeeldige frustraties weg te werken.

Vrijdag 8 december 2017, 19u00 – 22u00

We spreken af bij een vrijwilliger thuis om aan de drukte van op het terrein te ontsnappen en verder plannen te maken voor onze fuif.

Vrijdag 15 december 2017, 19u00 – 22u00

De laatste vergadering van het jaar hoezee ☺. We openen en sluiten in Gent en gaan schaatsen op de kerstmarkt.

Zaterdag 23 december 2017

Geen vergadering

Zaterdag 30 december 2017

Geen vergadering

Squeesh

Bedrijvige Fennek

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58

Wij danken onze sponsors:



BAKERIES

> SINCE 1932 <



Bedankt vruchten !

Wij danken ook onze federatie:



